

De amandel komt diverse malen in de Bijbel voor. Jakob (Israël) gaf opdracht aan zijn zonen om "van het loffelijkste dezes lands" te nemen om het aan de onderkoning van Egypte (Jozef dus) aan te bieden (Gen. 43:11). We kennen natuurlijk allemaal de bloeiende staf van Aäron, die naast bloesem ook amandelen droeg (Num. 17:8). Hiermee gaf de HEERE aan, dat Hij Aäron verkoren had (17:5); een schitterend beeld van dé Verkorene: onze Here Jezus Christus. Verder wordt de amandel (noten, knoop en bloem) i.v.m. de gouden kandelaar genoemd (Ex. 25). De kandelaar geeft licht. Licht is een beeld van leven en van het Woord van God (Joh. 1).

Het wijst daarmee op het nieuwe verbond, want God heeft met Zijn Licht in onze harten geschenen tot verlichting der kennis der heerlijkheid van God (2 Kor. 4:6). Feitelijk wijst het op God Zelf, want God is Licht (1 Joh. 1:5). Wat groots: hoewel God Licht is en ontoegankelijk Licht bewoont, is Hij ook onze Vader, Die met dat Licht in onze harten heeft geschenen, opdat wij tot kennis van Zijn heerlijkheid zouden kunnen komen.

De amandelboom is de eerste boom, die na de winter (een beeld van de dood) bloeit (januari/februari) en is daarmee een beeld van "nieuw leven uit de dood". Het Hebreeuwse woord voor amandel boom is "shakad". Als werkwoord wordt het vertaald met "wakker zijn" (Jer. 1:12) en met "waken" (Spr. 8:34). Het wijst ons op 1 Kor. 16:13: "Waakt, staat in het geloof, houdt mannelijk, zijt sterk". En in Kol. 4:2 zegt Paulus: "Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelfde met dankzegging". Wat is het toch geweldig, dat wij in gemeenschap (gebed en dankzegging) met onze hemelse Vader mogen wandelen; in het Licht! Wij mogen dat Licht laten schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht (Fil. 2:15). Ook dat is tot heerlijkheid van Hem, Die ons gekocht heeft.