

Dadels

Dadelplantages komen veel in Israël voor. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat dadels in veel recepten worden verwerkt. Ook in de Bijbel wordt de dadelpalm genoemd.

De dadelpalm (het Hebreeuwse woord Thamar), die wel 20 meter hoog kan worden, bestaat uit een lange stam met bovenin een bladerkroon. Het wordt niet voor niets bladerKROON genoemd. De palm is een beeld van het koninkrijk. Voor het bouwen van de loofhut moesten o.a. palmtakken worden gebruikt (Lev. 23:40). Het loofhuttenfeest is een beeld van het komende koninkrijk (Zach. 14:16). Dan zal een wedergeboren Israël het hoofd der volkeren zijn (Deut. 28:1 en 13; Jer. 31:7). Het is dan ook niet verwonderlijk, dat men palmtakken en nam en riep: "Hosanna, gezegend Hij, Die komt in de Naam des HEEREN, de Koning Israëls" (Joh. 12:13).

De Bruidegom, de Here Jezus Christus, vergelijkt het toekomstige, gelovige volk Israël (de bruid) met een palmboom (Hoogl. 7:7,8). De Bruidegom zegt: "Ik zal op de palmboom klimmen en Ik zal zijn takken grijpen;...". Het woord "grijpen" kan ook vertaald worden met "in bezit nemen". Christus, de Messias, zal in de toekomst, als Israël tot geloof is gekomen, haar in bezit nemen. Hij, de Koning der koningen, zal Koning over haar zijn. Dan zal er vrede zijn voor Gods volk.

Dan denken we natuurlijk aan Jes. 9:5: "Want een Kind is ons geboren ... en men noemt Zijn Naam... Vredevorst". Deze "ons" heeft primair op het volk Israël betrekking (Jes. 8:14; Jes. 9:1,7).

De dadelpalm is ook een beeld van rechtvaardigheid. Ps. 92:13 zegt namelijk: "De rechtvaardige zal groeien als een palmboom;...". Dit wijst in de eerste plaats op dé Rechtvaardige, de Here Jezus Christus. In de toekomst zal Israël het rechtvaardige volk zijn (Jes. 26:2; Jes. 60:21).

Wij, behorend tot het lichaam van de Koning, mogen nu reeds vanuit die vrede leven, want Christus is onze Vrede (Ef. 2:14). Wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon Zijner liefde (Kol. 1:13). Op grond van Zijn lijden, sterven en opstanding (denk aan de omhoog wijzende stam van de palmboom) zijn wij -op grond van geloof- rechtvaardig in Hem.