

Ei

Het is bijna Pasen, waarbij wij (samen met Goede Vrijdag) de dood en opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus gedenken; het hart van ons geloof! Bij Pasen staat slechts één ding centraal: het nieuwe Leven, wat tot stand gekomen is door de opstanding!

Pasen wordt vaak gekenmerkt door het eten van eieren; ook onder ongelovigen. Van oorsprong heeft men blijkbaar kennis gehad van dit symbool. Een ei staat voor nieuw leven, voor vruchtbaarheid. Dat is heel toepasselijk in de lente, waarin alles (wat dood leek) tot leven komt.

Een gebruik, wat ook nog bekend is in de wereld, is het eieren zoeken. De eieren zijn verborgen, zoals het nieuwe leven in Christus verborgen is. Het moet gezocht worden.

Ps. 22:27 zegt dan ook: "De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; **zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken**; ulieder hart zal in eeuwigheid leven". Hier wordt "zoeken" aan "eeuwig leven" gekoppeld.

In Luk. 11:9-13 spreekt de Heer Zelf over "zoeken":

9. ... Bidt en u zal gegeven worden; **zoekt en gij zult vinden**; ...

10. **want een ieder, die zoekt, vindt...**

11. En wat vader onder u, dien den zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven?

12. Of zo hij ook om een **ei** zou bidden, zal hij hem een scorpioen geven?

13. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

Hier zet de Heer verschillende zaken tegenover elkaar:

brood	steen
vis	slang (de oude)
ei	scorpioen

Kort samengevat, staat de eerste kolom voor "leven" en de tweede kolom voor "dood".

De goede gaven (de eerste kolom) worden direct verbonden aan dé gave, die onze hemelse Vader geeft: de Heilige Geest (waaraan wij met Pinksteren denken). Het ei is daarmee dus ook een beeld van de Heilige Geest, waardoor wij het eeuwige leven hebben ontvangen (vgl. Joh. 7:39; Hand. 2:33; 5:32).

Kortom: het ei staat voor nieuw leven. Door de Heilige Geest zijn wij levend gemaakt (Joh. 6:63; 2 Kor. 3:6). Dit alles mogen wij overdenken, wanneer we met Pasen van een heerlijk eitje genieten.