

honing.

Honing wordt in Deut. 8:8 genoemd als de 7^e vrucht en staat daarmee model voor de 7^e bedeling: de duizend jaren, waarin Christus Koning is over de gehele aarde. In Hoogl. 4:11 zegt de Bruidegom (Christus) over de bruid (het wedergeboren Israël in de toekomst): "Uw lippen ... druppen van honingzeem; honing en melk zijn onder uw tong..."

In Ezech. 3:3 en in Openb. 10:9,10 lezen we over gelovigen (Ezechiël en Johannes), die de opdracht kregen een boekrol op te eten. Deze was in de mond zoet als honing. In Spr. 24:13 staat de oproep om honing te eten, want die is zoet voor het gehemelte. Hiermee krijgen we een verwijzing naar de hemel.

Ps. 19:10,11 spreekt over de vreze des HEEREN, die zoeter is dan honing en honingzeem.

Ps. 119:103 zegt: "Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing voor mijn mond". In Ps. 119 staan vele woorden, die synoniem gebruikt worden: getuigenissen, geboden, rechten, inzettingen enz. Het zijn omschrijvingen voor het Woord van God. Dat Woord is zoeter dan honing voor mijn gehemelte. In Spr. 25:27 staat het schitterend verwoord: "Veel honigs te eten is niet goed; **maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer.**"

Veel (achtereen eten) van het Woord is niet goed, want we dienen óók tijd te nemen om het op te nemen. Het onderzoeken van het Woord (der heerlijkheid!) zou voor ons een eer mogen zijn.

De Geest onderzoekt de diepten Gods. Wij hebben die Geest ontvangen, opdat wij de dingen zouden weten, die ons door God geschonken zijn (1Kor. 2:10-12). In Hand. 17:11 wordt gesproken over de gelovigen te Beréa, die dagelijks de Schriften (waarvan honing een beeld is) onderzochten om te zien "of deze dingen alzo waren". Goed voorbeeld doet goed volgen!