

**Vraag:** Waarom wordt Jozef in het geslachtsregister van Matth. 1 genoemd, terwijl hij niet de natuurlijke vader van de Here Jezus is?

**Antwoord:**

In Matth. 1:16 staat:

“En Jakob gewon **Jozef**, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.”

Ten eerste slaat het woordje “welke” in “uit welke geboren is” op Maria en niet op Jozef. In het Grieks is dit namelijk vrouwelijk. Er staat dus niet, dat Jezus door Jozef verwekt is. Onze Heiland werd door de Heilige Geest verwekt (Matth. 1:20; Luk. 1:34,35).

In de tweede plaats heeft het geslachtsregister in het evangelie van Mattheüs betrekking op de rechthebbers op de troon. Het gaat om erfopvolging; niet om de natuurlijke geslachtslijn. Na Abraham, Izak en Jakob wordt Juda genoemd (Matth. 1:2). Aan (de stam van) Juda is het koningschap gegeven: “de scepter (koningsstaf) zal van Juda niet wijken totdat Silo (namelijk de Messias) komt” (Gen. 49:10). David wordt ‘de koning’ genoemd (Matth. 1:6); daarna volgt Salomo (Matth. 1:6,7), die ook koning van Israël is geweest.

De namen in dit geslachtsregister gaan over degenen, die erfgenamen waren van de troon. Dat waren niet altijd lijfelijke nakomelingen. Jechonias (Matth. 1:11,12) bijvoorbeeld, wordt opgevolgd door Saláthiël (Matth. 1:12), maar hij was niet zijn lijfelijke afstammeling. Van Jechonias wordt gezegd, dat hij ‘kinderloos’ was en geen zaad zou hebben op de troon van David (Jer. 22:24,30; O.T.: Chonia). De koninklijke lijn via Salomo hield daar op.

Saláthiël (in O.T. Sealthiël) werd de wettige erfgenaam van Jechonias. Hij was een nakomeling van de jongere broer van Salomo: Nathan. Dat leren we uit het geslachtsregister van Luk. 3:23-38, dat de menselijke lijn beschrijft (van Jezus tot Adam). Daarin gaat het wel om lichamelijke afstamming. In deze geslachtslijst staat het woord ‘zoon’ cursief. D.w.z.: het staat niet in de Griekse grondtekst. Saláthiël (Luk. 3:27) is een nakomeling van Nathan (Luk. 3:31), die van David afstamde.

De lijfelijke vader van Jozef is Heli (Luk. 3:23). In Matth. 1:16 staat, dat Jakob Jozef gewon, de man van Maria. “Gewinnen” heeft in Matth. 1 de strekking van “een erfgenaam verkrijgen”. Maria was een dochter van Jakob en had recht op de troonopvolging (vgl. Num. 27:7-11). Door haar huwelijk gingen de troonsrechten van Maria over op Jozef. Hij werd de erfgenaam van Jakob (zijn schoonvader). Daarom wordt Jozef ook met “zone Davids” aangesproken (Matth. 1:20), d.w.z. erfgenaam van David. Als natuurlijke zoon van Heli was Jozef ook uit het zaad van David, maar dan uit de lijn van Nathan (Luk. 3:23 en 31).

Ten derde: De Here Jezus wordt de **zoon** van David en de **zoon** van Abraham genoemd (Matth. 1:1). Het begrip “zoon” (Grieks: huios. Hebreeuws: “ben”) heeft in de Bijbel niet zozeer betrekking op de lichamelijke afstamming, maar op het erfrecht. Een zoon is een erfgenaam (vgl. Gen. 15:1 -4; Matth. 21:37,38; Hebr. 1:1,2). De vader is de erflater. Zo moeten we Luk. 3:23 ook lezen: “Jezus ... zijnde (alzo men meende) de Zoon van Jozef ...”. De Here Jezus was de Erfgenaam van Jozef, namelijk wat betreft de troonsrechten. “Alzo men meende” (Grieks: nomizoo) kan afgeleid worden van nomos (= wet) en derhalve als “wettig” gelezen worden. Jezus was de wettige zoon (erfgenaam) van Jozef; niet, omdat Hij de biologische zoon van Jozef was, maar omdat hij de natuurlijke zoon was van Jozefs wettige vrouw: Maria.