

God zegt ...

Als je nooit **zwakheid** zou hebben,
hoe zou je dan Mijn sterkte leren kennen? ^{2Kor. 12:9,10}

Als je nooit een **fout** zou maken,
hoe zou je dan weten dat Ik je vergeven wil? ^{1Joh. 1:7-9}

Als je nooit **beproevingen** zou meemaken,
hoe zou Ik je dan lijdzaamheid kunnen leren? ^{Jak. 1:2-4}

Als je nooit **verdriet** zou hebben,
hoe zou je dan ontdekken dat Ik je Trooster ben? ^{Ps. 10:14; 119:76}

Als je nooit **eenzaam** zou zijn,
hoe zou je dan weten dat Ik altijd met je ben? ^{Ps. 25:16; Mt. 28:20}

Als je nooit **moeiten** zou kennen,
hoe zou je dan weten dat Ik je nabij ben? ^{Ps. 23:4; Fil. 4:5}

Als je nooit **verdrukt** zou worden,
hoe zou je dan weten dat Ik je vertroosten kan? ^{2Kor. 1:3-5}

Als je nooit **zorgen** zou hebben,
hoe zou je die dan op Mij kunnen werpen? ^{1Pt. 5:7}

Als je nooit **gebroken van hart** zou zijn,
hoe zou je dan weten dat Ik je helen kan? ^{Jes. 61:1; Ps. 34:19}

Als je nooit zou **lijden** voor je geloof,
hoe kan Ik je dan straks heerlijkheid geven? ^{Rom. 8:17,18; 2Kor. 4:17}

Als alles je altijd **voor de wind** zou gaan,
hoe zou je dan op Mij leren vertrouwen bij tegenslagen? ^{Heb. 12:1-4}

Als je slechts **rijkdom en voorspoed** zou hebben,
hoe zou je dan tevreden zijn met wat je hebt? ^{Hebr. 13:5,6}

Als Ik al je **gebeden** zou verhoren,
hoe zou je dan leren dat Mijn genade genoeg is? ^{2Kor. 12:8,9}

Als je nu al alle **macht** zou hebben,
hoe zou je dan leren om nederig te zijn en te dienen? ^{Jak. 4:6; 1Pt. 4:11}

Als Ik je nooit zou **corrigeren**,
hoe zou je dan weten dat Ik je liefheb? ^{Opb. 3:19}

Als je leven hier al **volmaakt** zou zijn,
waarvoor zou je Mij dan nog nodig hebben? ^{Ps. 138:8}

Als je echter weet,
dat **alle dingen medewerken ten goede**

voor degenen die God liefhebben,
dan zeg je: **Dank U, Vader!** Rom. 8:28; 1Th. 5:18

Brant