

## De Heiland

Hoort! Jezus is geboren.  
De Heiland der mensheid!  
Laat toch ieder daarvan horen.

Jezus is niet het Kindeke gebleven.  
Hij is de weg gegaan van leven  
en dood; Zijn krib werd een kruis.

Jezus is niet in het graf gebleven.  
Hij is de weg gegaan van leven  
uit de dood; naar 't hemels Huis.

Jezus is in de hemel gebleven.  
Hij verwierf 't eeuwige leven  
Zijn kruis werd een gloriekroon.

Jezus is tot nu in de hemel gebleven  
om als Hogepriester voor ons te leven.  
Hij brengt ons veilig eens thuis.

Jezus is nog in de hemel gebleven  
om Zijn Gemeente te geven  
voor lijden een levenskroon.

Jezus zal niet in de hemel blijven.  
Hij zal wederkomen op deez' aard.  
Wie dán gelooft, wordt ook bewaard.

Jezus zal straks op aarde komen.  
En brengen recht en gerechtigheid.  
Zijn Koninkrijk blijft in eeuwigheid.

Jezus zal als Koning heersen alom.  
Hij zal Zijn vrede brengen op aard.  
Zalig zal zijn wie Zijn woord bewaart.

D'Eersteling der nieuwe schepping is Hij,  
Die was, Die is en Die zal zijn:  
Jezus Christus, Die leeft in eeuwigheid!

De kribbe, het kruis en de kroon:  
spreken van Jezus met heerlijkheid gekroond.  
In Wie God al Zijn liefde heeft betoond.

Brant