

Is er plaats?

Er was **geen plaats** in de herberg (Luk. 2:7)
toen Jezus in de wereld kwam.
Jezus geboren, als Man veracht;
gestorven als het Godd'lijk Lam.
In onze **plaats** gestraft,
toen Hij onze schuld op Zich nam.

Maar God zegt ook nog heden: (Ex. 33:21)
"Er is **plaats** op de Rots, bij Mij".
Voor elk die Zijn Woord gelooft,
om veilig te staan aan Zijn zij.
Christus de Rots, in Hem gefundeerd;
levend voor eeuwig, volkomen vrij.

In 't Vaderhuis daarboven (Joh. 14:1-3)
ging Christus een **plaats** bereiden.
Kwam weder om tot Zich te nemen
allen, die Zijn Naam belijden.
Jezus is de ware, levende Weg
om van zond' en dood te bevrijden.

Door geloof in 't volbrachte werk.
Geeft u Jezus **plaats** in uw hart.
Onderwerping aan Zijn heilig Woord,
bewaart u voor d'eeuw'ge smart.
Met Hem nu door het leven gaand;
door geen vrees meer benard.

Brant