

Flavius Josefus: Verwoesting van Jeruzalem

**Bron: "De Joodse oorlog";** VI 8,5 t/m VII 1,2 en VII 3,1-3; VII 5,4-6.

- Op 2 sept. 70 AD werd Jeruzalem veroverd. In het 2<sup>e</sup> regeringsjaar van Vespasianus
- Generaal Titus trok Jeruzalem binnen. Alle muren werden geslecht; de torens niet. Stadsge-  
deelten werden in brand gestoken. De belegering duurde van 66 - 70 AD. De Romeinse gene-  
raal had 70.000 soldaten ter beschikking: het 5<sup>e</sup>, 10<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup> legioen.
- Totaal aantal gevangen Joden in Jeruzalem: 97.000.  
Grijsaards en zwakken en gewapende Joden gedood door Romeinse soldaten.  
Jongeren en sterken nog bruikbaar voor triomfocht.  
Rest: boven 17 jaar: naar mijnschachten in Egypte gevoerd (slavenwerk).  
Onder 17 jaar: verkocht; de meesten zijn bij schouwspelen door het zwaard of wilde dieren om  
het leven gekomen.  
Van de gevangenen stierven er 11.000 van de honger. Er was te weinig graan, voedsel om hen  
in leven te houden.
- Tijdens de belegering van Jeruzalem (AD 66-70) zijn 1.100.000 gestorven. Vooral geboren  
Joden niet uit Jeruzalem afkomstig. Toen de Romeinen de stad insloten waren vele Joden in de  
stad bijeen om het feest der ongezuurde broden te vieren. Zij werden onverwacht door de oor-  
log ingesloten. In de onderaardse gangen kwamen ca. 2000 Joden om door honger en onder-  
linge strijd).

Het grote aantal wordt bevestigd door de telling van Cestius. Hij regelde een telling van de Jo-  
den die door de hogepriesters werd uitgevoerd: 2.700.000 (d.i. excl. de onreinen en vreemde-  
lingen).

Na de verovering van Jeruzalem kwam Titus te Caesarea voor de verjaardag van zijn broer Do-  
mitianus. Ruim 2500 krijgsgevangen Joden stierven: verbrand, dierengevechten of elkaar  
dodend in de strijd. Verjaardagsgeschenk: spektakel voor Domitianus en zijn gasten.

Titus kwam te Berytus, een Romeinse kolonie in Fenicië. Op de verjaardag van zijn vader stier-  
ven opnieuw vele krijgsgevangen Joden tijdens een dergelijk schouwspel.

- Aanvoerders van de Joodse opstand waren Simon en Johannes. Tijdens de triomftocht werden  
Simon, Johannes en 700 grootste en knapste krijgsgevangen Joden aan het Romeinse volk en  
de overheid getoond. Johannes kreeg levenslang. Simon had zich bij verovering van Jeruzalem  
overgegeven; hij werd als de bevelhebber der Joodse opstandelingen gedood in Rome.
- Jeruzalem in 70 AD voor de 5<sup>e</sup> x veroverd:
  - 1<sup>e</sup> 981 v C.: Asochius (Sisak) van Egypte
  - 2<sup>e</sup> 169 v C.: Antiochus
  - 3<sup>e</sup> 63 v C.: Pompejus
  - 4<sup>e</sup> 37 v C.: Sossius en Herodes
  - 5<sup>e</sup> 70 AD: Titus.
- 1<sup>e</sup> verwoesting: 587 v C.: Babyloniërs o.l.v. Nebukadnezar.  
2<sup>e</sup> verwoesting: Romeinen: 70 AD.