

De bekwame tijd uitkopen.

In Kol.4:5 staat:

"Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, **de bekwame tijd uitkopende**".

Dit is een oproep aan gelovigen. Met "degenen, die buiten zijn" worden de ongelovigen bedoeld, de mensen in de wereld. Met hen hebben we allemaal op één of andere wijze te maken. De Bijbel omschrijft hen als "een krom en verdraaid geslacht" (Fil. 2:15). Wij wandelen te midden van hen als kinderen des lichts, terwijl zij (nog) in de duisternis zijn. Om te midden van hen stand te houden, hebben we Gods wijsheid (vanuit Zijn Woord) nodig. God geeft ons Zijn wapenrusting.

Over tijd gesproken. Ons hele leven wordt beheerst door de tijd. We verbinden onze activiteiten aan tijd. We maken afspraken op bepaalde tijdstippen. Wij zijn vroeg of soms (te) laat. Wij hebben haast of nog tijd genoeg voor een bepaalde ontmoeting. We hebben het druk, omdat veel bezigheden in een korte tijd uitgevoerd moeten worden. In de vakantie zijn we meer relaxed, want dan is de tijdsdruk even weg. Evenwel komt ook daar weer een einde aan (helaas).

De Friezen zeggen: "Tiid hâldt gjin skoft" (tijd kent geen pauze). Er zijn maar weinig mensen, die zonder horloge of klok leven. Tijd speelt ook een rol met betrekking tot onze leeftijd: we worden geboren, zijn jong, worden ouder en bejaard en sterven eenmaal. Zolang men tijd heeft, wil men het liefst genieten, want een ieder weet, dat de tijd van het aardse leven eenmaal ophoudt. Daarna wordt overigens ook duidelijk welke eeuwige eindbestemming ieder mens zal hebben.

Geen mens kan de invloed van de tijd stoppen. Daarvoor moet men almachtig zijn. Dat kan de levende God alleen, Die bóven de tijd staat. Hij is God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het is belangrijk voor ieder mens, om tijdig zijn of haar eeuwigheidsbestemming te bepalen. God geeft ieder de mogelijkheid om voor eeuwig te leven door het geloof in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. Joh. 3:36:

"Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien en de toorn Gods blijft op hem."

De Bijbel zegt: "Kiest u heden, wie gij dienen zult" (Joz. 24:15). 'Heden' betekent: op dit moment, nu, vandaag, zonder uitstel. We zouden het heden gebruiken om vergeving van zonden te ontvangen door het geloof in de Here Jezus Christus. Dan is God onze hemelse Vader geworden. Vertrouwen op Hem, heeft zin: Hij helpt en troost ons dan elke dag van ons leven.

Een gezegde luidt: "Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag kunt doen". Wie weet kan het morgen niet meer. Of erger, misschien komt er geen morgen voor ons meer. Een gedichtje luidt:

Bedenk: Uw **tijd** wordt vervuld;
Bedenk: God ziet op u neer.
Bedenk, dat gij sterven zult
en dat gij niet weet wanneer.

Het boek Prediker besluit met (Pred. 12:13,14):

13 Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen.

14 Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.

Als we eenmaal gelovigen zijn, blijft natuurlijk waar, dat onze (levens)tijd waardevol in Gods ogen is. Hoe wij die besteden, is ónze verantwoordelijkheid. De Bijbel houdt ons voor om naar de wil van God te leven, de tijd die ons overig is in het vlees (1 Petr. 4:2). "De bekwame tijd uitkopen", schrijft Paulus. We mogen leren om goed gebruik te maken van de ons beschikbare tijd. We zouden deze richten op de geestelijke dingen; die ten nutte maken voor "het werk des Heren".

In de wereld spreekt men over 'investeren in de toekomst'. Gelovigen doen dit ook, maar voor ons is dit een **eeuwige** toekomst.

In de paralleltekst van Ef. 4:16 zegt de apostel Paulus:

"De tijd uitkopende, **dewijl de dagen boos zijn**".

Paulus verbindt deze opmerking met hoe wij erop toezien, dat wij met een vooruitziende blik als wijze gelovigen wandelen en dat wij daarom de wil van de Heer zouden leren verstaan (vanuit Zijn Woord).

Hoewel wij weten, dat de hele wereld in het boze ligt (d.w.z.: binnen de invloedssfeer van de boze), beseffen we evengoed, dat **wij** uit God (geboren) zijn. Anders gezegd: We zijn nog wel **in** de wereld, maar niet meer **van** de wereld. Wij zoeken en bedenken de dingen die **bóven** zijn (Kol. 3:1,2).

De wereld trekt vaak aan gelovigen om hen te betrekken bij de aardse gang van zaken. We zouden waakzaam zijn. Onze prioriteit zou zijn: Leven naar Gods wil. Het gaat om een vruchtbaar leven voor Hém. Om het zoveel mogelijk ten nutte maken van de gelegenheden (tijd) ten dienste van het geloof, tot opbouw van de Gemeente en tot verheerlijking van onze God. Daar kun je voor kiezen!

De genade van God onderwijst ons om de goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en om matig, rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige wereld. Aan een godvruchtig leven verbindt onze God een belofte voor het tégenwoordige leven (want Hij is met ons en zorgt voor ons) en voor het toekómende leven (we mogen de eeuwigheid bij Hem in Zijn heerlijkheid doorbrengen en ontvangen individueel loon voor onze dienst aan Hem).

De Psalmist bidt:

"Leer ons onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen" (Ps. 90:12).

Moge dit ook ons gebed zijn. De Heer zal dit zéker verhoren!