

## Blij met de Bijbel

Wij zijn als oprechte christenen blij met de Bijbel. Wanneer we de Bijbel lezen, worden we geconfronteerd met de stem van de levende God, Die ons door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus tot Vader geworden is. Door het Woord worden we opgebouwd, bemoedigd, vertroost, verkwikt, bekrachtigd, verlicht, gecorrigeerd en ondersteund. Door het geloof in Gods Woord hebben we de zekerheid van eeuwig leven. We kennen de blijdschap des geloofs. We zijn verzekerd van Zijn nabijheid en hulp in het heden en hebben een onwankelbare hoop voor de toekomst. We mogen leven uit de rijkdom van Zijn genade, uit de vergeving en reiniging van de zonden. Dit alles en meer wordt ons in Gods Woord meegedeeld.

Gelovigen uit de Bijbelse tijd hebben hun blijdschap om Gods Woord ook weergegeven:

- “Ik heb Uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns harten **vrolijkheid**.” Ps. 119:111
- “Ik ben **vrolijker** in de weg Uwer getuigenissen, dan over alle rijkdom.” Ps. 119:14
- “Ik ben **vrolijk** over Uw toezegging (≈ Woord), als een, die een grote buit vindt.” Ps. 119:162
- “Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot **blijdschap mijns harten**; ...” Jer. 15:16
- “En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met **blijdschap des Heiligen Geestes**;” 1Thes. 1:6
- “De bevelen des HEEREN zijn recht, **verblijdende het hart** ...” Ps. 19:9a

Gelovigen hebben hun vreugde over Gods Woord tot uitdrukking gebracht. Bijvoorbeeld:

- De Bijbel is als een oase in de woestijn.
- Het licht van de Bijbel schijnt als een vuurtoren in de stormen van je leven.
- De Bijbel leert ons te leven en te sterven.
- De Bijbel is brood voor het hart en dat is ‘broodnodig’.
- Als we de Bijbel lezen kunnen we juichen: “Het beste komt nog!”
- De Bijbel is de grootste schat die iemand kan bezitten.

In **Psalm 19** worden enkele belangrijke kenmerken van Gods Woord vermeld. Er worden daarvoor synoniemen gebruikt, zoals wet (= onderwijzing), getuigenis, bevelen, geboden en rechten.

Ps. 19:8a “De wet des HEEREN is **volmaakt** bekerende de ziel.”  
Volmaakt betekent ook: volkomen, oprecht. Gods onderwijzing is onfeilbaar. Het Woord van God roept op tot bekering. Het geeft eeuwige zaligheid aan wie gelooft.

Ps. 19:8b “De getuigenis des HEEREN is **gewis**, de slechte wijsheid gevende.”  
‘Gewis’ wordt ook vertaald met ‘getrouw zijn’. Gods Woord geeft zekerheid. De slechte is de zondaar (want van nature is er niemand die goed doet). Wanneer iemand het Woord in geloof aanvaardt, geeft hem dat wijsheid. Gods Woord maakt wie zich bekeert verstandig, omdat het over Christus spreekt in Wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. “De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende.” Ps. 119:130 Het woord voor ‘slechte’ wordt een enkele keer ook vertaald met ‘eenvoudige’. Dan gaat het om de eenvoudige van hart.

Ps. 19:9a “De bevelen des HEEREN zijn **recht**, verblijdende het hart.”  
Des HEEREN Woord is recht en al Zijn werk getrouw. Ps. 33:4 Daarom is het ook waarachtig en dát verblijdt het hart van de gelovigen. We kunnen bouwen op wat God in Zijn Woord zegt. Hij zal ons niet beschamen.

Ps. 19:9b “Het gebod des HEEREN is **zuiver**, verlichtende de ogen.”

Ps. 12:7 zegt: “De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal (d.w.z.: volledig zuiver). Omdat het Woord zuiver is, is het ook onfeilbaar en volkomen betrouwbaar. Onze God liegt niet. De wijsheid die van boven is, is ten eerste zuiver. <sup>Jak. 3:17</sup> Die wijsheid is afkomstig van de alléénwijze God. De Bijbel is het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. <sup>2Tim. 3:16</sup>

Gods Woord is en geeft licht. <sup>Ps. 119:105; 2Petr. 1:19</sup> Zoals Jonathan, de zoon van koning Saul, verlichte ogen kreeg door het eten van honing, zo geldt dat ook voor ons als wij de woorden Gods tot ons nemen en in ons hart laten planten. Paulus bidt hiervoor m.b.t. gelovigen onder het nieuwe verbond, nl. dat God hen geeft een geest van wijsheid en openbaring in Zijn kennis (of: kennis van Hem). <sup>Ef. 1:17,18</sup>

- Ps. 19:10a “De vreze des HEEREN is **rein**, bestaande tot in eeuwigheid.”  
De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid. <sup>Spr. 9:10</sup> Het gaat om het hebben van een heilig ontzag voor Gods Woord. Het Woord des Heeren bestaat in eeuwigheid. <sup>Jes. 40:8; 1Petr. 1:25</sup> Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, nl. door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. <sup>1Petr. 1:23</sup> Wie de Heere vreest (vanuit geloof), leeft voor eeuwig.
- Ps. 19:10b “De rechten des HEEREN zijn **waarheid**, samen zijn zij **rechtvaardig**.”  
Gods Woord is de waarheid. <sup>Joh. 17:17</sup> Ook zijn Zijn woorden rechtvaardig, omdat God Zelf rechtvaardig is. <sup>Deut. 32:4; Dan. 9:14</sup>
- Ps. 19:11a “Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud”  
Kostbaarder dan alle aardse schatten is het Woord van God. Wat zeer waardevol is in deze wereld, is niet te vergelijken met de alles overtreffende waarde van Gods Woord. Aardse schatten zijn vergankelijk en kunnen gestolen worden. De schatten van de Bijbel hebben eeuwigheidswaarde. Ze zijn onvergankelijk en niet te stelen. “Vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. <sup>Mat. 6:20,21</sup>
- Ps. 19:11b “en zoeter dan honing en honingzeem.”  
Honingzeem is ongepijnde honing, het vetste en zoetste deel van honing. “Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing in de mond.” <sup>Ps. 119:103</sup> In Spr. 24:13 en 14 wordt de kennis der wijsheid vergeleken met honing(zeem). Gods Woord is zoeter dan honing.
- Ps. 19:12a “Ook wordt uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand.”  
Wij zijn dienstknechten der gerechtigheid geworden. Klaarlijk vermanen (Hebr.: zahar) betekent ook: waarschuwen, verklaren. “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.” <sup>2Tim. 3:16,17</sup> Onze God voedt ons op (≈ kastijding), vooral aan de hand van Zijn Woord.
- Ps. 19:12b “in het houden van die is groot loon.”  
Het bewaren van Gods Woord zal in de toekomst bij de rechterstoel van Christus voor ons vergelding des loons teweeg brengen. Spr. 22:4 omschrijft het zo: “Het loon der nederigheid, *met* de vreze des HEEREN, is rijkdom, en eer, en leven.”

Om dit alles zijn wij blij met de Bijbel als het Woord van de levende en waarachtige God, waarop wij volledig kunnen vertrouwen.