

"Elkander"

Elkander is volgens het woordenboek Van Dale een verouderd woord. Men zegt tegenwoordig 'elkaar'. Toch vind ik 'elkander' veelzeggender, want het bestaat uit 'elk' en 'ander', met andere woorden: elk-ander.

Voor ons als gelovigen heeft dit zijn toepassing op het feit, dat wij, als leden van het lichaam van Christus, elkanders leden zijn geworden (Rom. 12:5; Ef. 4:25). We zitten allemaal in hetzelfde "schuitje"; met de Here Jezus als Kapitein, want Hij is het Hoofd van de Gemeente.

Dat geldt ook in een plaatselijke gemeente. We zouden elkaar wellicht niet uitgezocht hebben, maar toch is Jezus Christus Degene, Die ons aan elkaar verbindt. Hoe verschillend we wellicht ook zijn, we hebben allen door de wedergeboorte hetzelfde Goddelijke leven ontvangen. Als het goed is, hebben we ook een gemeenschappelijke interesse in het Woord van God. Daardoor ontstaat er gemeenschap; zeker als we samen in het Licht willen wandelen (1 Joh. 1:7).

Soms wordt die gemeenschap als 'los zand' ervaren. Op het strand kun je (door het zeewater) van het op zich losse zand prachtige zandkastelen bouwen. Zout water heeft daar een verbindende functie. Wat wij nodig hebben, is water (als beeld van Gods Woord) en zout (als beeld van de werking van het Woord: smaakgevend, reinigend, bederfwerend, oordelend). Daarna is het mogelijk om geestelijk te bouwen. We worden immers als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. (1 Petr. 2:5). We zijn huisgenoten Gods geworden; gebouwd op Christus, Die het Fundament en de Hoeksteen is. Het gehele gebouw wordt bekwaam samengevoegd en wast op tot een heilige tempel in de Heere. Wij worden als gelovigen medegebouwd tot een woonstede Gods in de Geest (Ef. 2:19-22).

De 'metselspecie', om die levende stenen aan elkaar te verbinden, is Gods liefde. Het Hoofd bewerkt de wasdom van het lichaam, "tot zijns zelfs opbouwning in de liefde" (Ef. 4:16). Het doel van ons samenkomen, is:

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lozangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart." (Kol. 3:16)

Algemeen bekend is de volgende uitspraak: "Gelóóf is het cement der kerk". "In Christus Jezus heeft kracht het geloof door de liefde werkende" (Gal. 5:16). De onderlinge liefde voor God en Zijn Woord verbindt gelovigen -die van nature verschillend zijn- aan elkander. Daarom zouden we op die éénheid gericht zijn. Ons bejiveren om de enigheid des Geestes te bewaren door de band des vredes (Ef. 4:3).

Toch merken we in de praktijk, dat dit lang niet altijd zo eenvoudig gaat. Ook de tegenstander zit niet stil. Wanneer hij ergens roet in het eten kan gooien, zal hij dit niet laten. We zouden waakzaam zijn en de duivel geen plaats geven. Ook een fundamenteel verschil in inzicht in de Bijbel kan de enigheid des Geestes verstoren, zodat er verwijdering, verdeeldheid ontstaat.

De onderlinge relatie tussen gelovigen in de praktijk moet geleerd worden; wellicht met vallen en opstaan. Het is dan ook opvallend hoe regelmatig het woord “elkander” (of synoniemen daarvan: de één de ander, onderling, gezamenlijk) in de nieuwtestamentische brieven voorkomt.

Ik citeer er enige:

- * Weest eensgezind onder elkander (Rom. 12:16); naar Christus Jezus. (Rom. 15:5)
- * Laat ons najagen wat tot de vrede en de stichting onder elkander dient. (Rom. 14:19)
- * Neemt elkander aan, zoals ook Christus ons aangenomen heeft. (Rom. 15:7)
- * Gij zijt tot vrijheid geroepen broeders, ... dient elkander door de liefde. (Gal. 5:13)
- * Laat ons niet zoekers zijn van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. (Gal. 5:26)
- * Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. (Gal. 6:2)
- * Verdraagt elkander in de liefde. (Ef. 4:2)
- * Zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. (Ef. 4:32)
- * Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de één den ander uitnemender dan zichzelf. (Fil. 2:3)
- * Vooral hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. (1 Petr. 4:8)

Dit alles kan alleen werkzaam zijn, wanneer de liefde Gods -die door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort- in ons werkzaam is en de ruimte krijgt. Liefde is immers de vrucht van de Geest. De werkzaamheid van de liefde bedekt vele zonden. Het nieuwe gebod, wat wij van de Heer gekregen hebben, is: elkander liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad (Joh 15:12). Aangezien we hiertoe uit onszelf (onze oude mens) niet in staat zijn, zouden we ons toevertrouwen aan onze Heer, opdat Hij Zijn werk in ons zou doen; door de kracht van Zijn genade.

We mogen onszelf bij de Heer aanbevelen en vanuit het geloof leven. Hij zal het in ons begonnen goede werk voleindigen. Als wij gehoorzaam willen zijn, zal de Heer het willen en het werken in ons bewerken *naar Zijn* welbehagen (Fil. 2:12,13).

Onze bede moge zijn, die, welke de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen schreef:

"En de Heere vermeerdere u, en make u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u". (1Thess. 3:12)