

Geen plaats

Er was bij de geboorte geen plaats voor de Heer in de herberg. Later was het niet anders. De Heer zei: "De vossen hebben holen, de vogels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen rustplaats voor het Hoofd." De joden riepen: "Kruisigt Hem!"; en: "Wij willen niet dat deze Koning over ons is!".

Vandaag is het niet anders. Merry Christmas wordt door velen vervangen door Merry X-mas, om maar niet bij de Christus bepaald te worden. Voor hen is Hij een grote onbekende, mister X, Die zij ook niet willen kennen. Of zelfs Degene, door Wie je een kruisstreep (X) zet, omdat men niets met Hem te maken wil hebben.

Voor velen komt de sfeer in plaats van de Heer. Kerken zijn tijdens deze feestdagen zo goed gevuld, dat het lijkt of zij allen Christus kennen en volgen, maar na het kerstfeest is dit voor velen weer voor een jaar voorbij. Evenwel: Het Kind van Bethlehem is tevens de Rechter over levenden en doden geworden. Ieder zal zich toch eenmaal voor Hem moeten verantwoorden over zijn levensloop en werken.

Verworpen door de wereld, niet aangenomen door de Zijnen, maar aanvaard door enkelingen, die kinderen Gods geworden zijn. Bij ons is er wel plaats gemaakt voor de verworpen, maar inmiddels verhoogde Steen. Jezus Christus troont in ons hart. Laten we Hem daar steeds meer ruimte geven, opdat Hij in ons meer en meer gestalte krijgt. Het gaat ons primair om de Heer, minder om de sfeer, hoewel dit tot aanbidding van Zijn Naam kan bijdragen.

Het geboren Kind, Dat later aan het kruis stierf voor onze zonden, is de Zoon van God, de Vorst des Levens, de Koning in eeuwigheid, Die straks komt in heerlijkheid. We mogen Hem grootmaken en leven tot Zijn eer. Hij is de Heer van ons leven. Hem te dienen geeft een sfeer van vreugde in ons leven, die nimmer vergaat.

Plaats maken

Er was geen plaats in de herberg
toen Jezus voor ons geboren werd.
Hij kwam tot het Zijne,
maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Ook vandaag is er weinig plaats bij de mensen;
veler harten zijn gesloten voor 's werelds Zaligmaker.

Maar God zegt, zoals eertijds tot Mozes:
Bij Mij is een plaats op de steenrots.
In diens kloof wil ik jou verbergen
en met Mijn hand wil Ik jou overdekken.
Die Steenrots is Christus; wie Zijn Woord hoort
én doet, bouwt zijn levenshuis op de ware Rots.

Jezus werd geboren om te kunnen sterven;
in onze plaats droeg Hij de straf.
Jezus ging naar het huis Zijns Vaders
om ons een woning, een plaats te bereiden.
Jezus is daartoe de ware en levende Weg.
Geef Hem plaats in uw hart.

Geeft ons plaats, schreef Paulus eens tot
de Korinthiërs, die hem maar deels erkennen.
Hij sprak vanuit de liefde Gods corrigerende
woorden, bedoeld tot opbouw van hun geloof.
Laten ook wij ons aan Zijn Woord onderwerpen,
dan zal Jezus plaats nemen op de troon van ons hart.