

Goede voornemens

De mens in deze tijd van het jaar rolt van het ene gebeuren in het andere. Het Sinterklaasfeest is nog maar net voorbij, of de Kerstman doet met rasse schreden zijn intrede. Daarna volgt de jaarwisseling met z'n oliebollen, knallende kurken en vuurwerk. Zodra het nieuwe jaar begonnen is, komen de goede voornemens weer in onze gedachten.

Bij al deze drukte zou je bijna vergeten waar het feitelijk om gaat. De essentie van het kerstfeest is, dat onze God heeft omgezien naar een verloren mensheid. Hij gaf Zijn Enige Zoon als de Zaligmaker der wereld ^{1Joh.4:14}, opdat een ieder, die in Hem gelóóft, eeuwig leven zou hebben ^{Joh.3:16}.

Wie de Bijbel onderzoekt omtrent het doel van de komst van de Heer in deze wereld, zal vele Schriftplaatsen kunnen citeren.

Enkele voorbeelden: De Here Jezus is gekomen om:

te dienen ^{Math.20:28},

het verlorene te zoeken en zalig te maken ^{Math.18:11};

leven en overvloed aan Zijn schapen te geven ^{Joh.10:10};

de mens uit de duisternis te bevrijden ^{Joh.12:46};

onze zonden weg te nemen ^{1Joh.3:5};

de werken des duivels te verbreken ^{1Joh.3:8};

ons van de wet te verlossen ^{Gal.4:4,5};

Zich te geven tot een rantsoen voor allen ^{1Tim.2:6}.

Hij kwam tot een verzoening voor onze zonden, opdat wij zouden leven door Hem ^{1Joh.4:9,10}.

Het getuigenis der Schriften is duidelijk: de geboorte van Jezus wordt verbonden met Zijn lijden, sterven en Zijn opstanding.

Kerstfeest wordt gekoppeld aan Goede Vrijdag en Paasfeest. De overwinning op de macht van de satan, de zonde, de dood en de wet kwam niet door Zijn geboorte, maar door de opstanding van de grote Overwinnaar: Christus Jezus, onze Heer.

