

## Goede voornemens

Goede voornemens falen gewoonlijk, omdat de natuurlijke mens met zwakheid behept is. Wij, als gelovigen, kennen ook de zwakheid van het vlees, maar hebben bovendien de kracht van de Geest in ons wonen *Ef.3:16*. De Bijbel spreekt over het voornemen **des harten**: "Dewelke (Barnabas), daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij **met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven**" *Hand.11:23*.

De Heer trouw blijven, veronderstelt het zich houden aan Gods Woord *2Tim. 3:14,15* en het blijven bij de genade Gods, die ons geschonken is *Hand.13:43*.



Die keuze kunnen wij maken met ons hart, de zetel van het geloof en van de liefde Gods. Gods genade zal ons onderwijzen om Gode waardig te wandelen *Tit.2:11,12* en ons bekwaam maken om Hem te dienen *2Kor.3:5,6*.

De apostel Paulus schrijft aan Timotheüs:  
"Gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, **voornemen**, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. *Mijn* vervolgingen, *mijn* lijden, ..." *2Tim.3:10,11*.

Paulus nam zich ook dingen voor m.b.t. zijn dienst aan God, maar wist zich daarin van Christus afhankelijk. Jakobus zou gezegd hebben: "Indien de Heere wil en wij zullen leven" *Jak. 4:15*.

Daarnaast roept Paulus alle gelovigen op om zijn navolgers te zijn, zoals hijzelf Christus navolgde *1Kor.11:1*. Het belangrijkste motto van Paulus' eigen leven verwoordde hij o.a. als volgt:

"het leven is mij Christus" *Fil.1:21*

"opdat ik Hem kenne en de kracht van Zijn opstanding" *Fil.3:10*

"opdat ik mijn loop en dienst met blijdschap mag volbrengen" *Hand.20:24*.

Laten we in dat voornemen Paulus navolgen.