

Licht

Weet u waarvan het volgende een definitie is?: "Elektromagnetische straling met een golflengte van ca. 400-780 millimicron". Waarschijnlijk blijft u het antwoord schuldig. Iets eenvoudiger dan: "De oorzaak der gewaarwordingen van ons gezichtsvermogen". Nog niet? Dan nog iets gemakkelijker: "Het natuurverschijnsel, dat voorwerpen zichtbaar maakt". Nu weet u het vast wel. Het antwoord is: Licht.

In deze donkere tijd van het jaar zijn mensen gauwer moe, hebben minder energie, hebben soms last van stemmingen. Het wordt wel 'een winterdip' genoemd. Er zijn daarvoor hulpmiddelen beschikbaar: lichtbakken en mobiele lichttherapie (met zonnekracht). In deze duistere tijd van de winter toont de mens behoefte aan licht: rendieren, kerst- en sneeuwmannen, lichtslangen, kaars- en sfeerlicht, kerstboomlichtjes enz. Dat is gezellig, Het geeft aan, dat de mens licht belangrijk vindt. Hij heeft licht nodig; ook al is het kunstlicht. Het eerste wat wij doen, als wij bij donker thuiskomen, is op het lichtknopje drukken, zodat wij zien wat wij vervolgens doen.

In de Bijbel speelt licht ook een belangrijke rol. God is Licht (1 Joh. 1:5). Hij is de Vader der lichten (Jak. 1:17). Licht is verbonden met leven (Joh. 1:4) en duisternis met dood. Bij de geboorte spreken we van: het levenslicht zien. De Here Jezus kwam als het waarachtige Licht in de wereld (Joh. 1:9) en riep ieder op om Hem te volgen om het ware levenslicht te ontvangen (Joh. 8:12); d.w.z. om wedergeboren te worden. Toch hebben de meeste mensen de duisternis liever gehad dan het Licht, want hun werken waren boos (Joh. 3:19).

Vandaag is dat niet anders dan toen. Zolang onze Heiland in de wereld was, is Hij het Licht der wereld geweest (Joh. 9:5). Na Zijn opstanding heeft Jezus Christus Zich in de hemel teruggetrokken en de zondige wereld in duisternis achtergelaten.

Is er dan geen Goddelijk licht meer voorhanden? Jazeker! De apostel Johannes schrijft: "... het waarachtige licht schijnt **nu**" (1 Joh. 2:8). Petrus legt uit wat het is. 2 Petr. 1:19:

"En wij hebben **het profetische Woord**, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een **licht**, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten".

De Morgenster (letterlijk: Lichtdrager) is een omschrijving voor de Zoon van God. In Job 38:7 worden morgensterren (meervoud) vergeleken met zonen Gods. Dé Morgenster (enkelvoud) is de Zoon van God. Hij is de blinkende Morgenster, Die in onze harten wil opgaan. Paulus noemt dat: "toldat Christus in u een gestalte krijge" (Gal. 4:19).

Het Woord van God is het waarachtige Licht, wat nu schijnt in de wereld. Dat Licht schijnt wel voor alle ogen, maar niet alle ogen zien het Licht. De oorzaak daarvan is, dat velen de duisternis wel behaaglijk vinden. Alleen gelovigen hebben dat Licht ontvangen. Christus wil ons verlichten door Zijn Woord, dat immers als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad wil zijn (Ps. 119:105). Onze God heeft in onze harten geschenen tot verlichting der kennis der heerlijkheid Gods (2 Kor. 4:4). Door het Woord van God leren wij Christus en Zijn heilsplan kennen.

Waar de natuurlijke mens licht behoeft tot welzijn voor zijn aardse leven, heeft de geestelijke

mens (de gelovige) het licht van Gods Woord nodig voor welzijn van zijn geloofsleven.
Ps. 139:130 luidt:

"De opening Uwer woorden verspreidt licht, de slechten (of: eenvoudigen) verstandig makende."

Het woord 'licht' kan ook wijzen op "inzicht" of "wijsheid". We kennen het in het figuurlijk taalgebruik ook: "Nu gaat mij een licht op" (ik begrijp het); "Alles werd mij licht" (duidelijk); "Verschaf mij licht (inzicht) in deze zaak"; "Hij heeft zeer veel licht" (is zeer wijs).

In het geloofsleven is dat ook zo. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de apostel Paulus juist bidt voor gelovigen, opdat zij verlichte ogen des verstands (of : des harten) mogen ontvangen om weet te hebben van de rijkdom van de kennis van Christus (Ef. 1:17-19). Dat is pure noodzaak om te kunnen wandelen als kinderen des lichts in deze wereld.

In deze wereld laat de vorst der duisternis zijn invloed gelden, terwijl hij zich voordoet als een engel des lichts. Ook christenen worden soms misleid door hun hang naar zichtbare 'geestelijke' dingen. Alleen als we zaken toetsen aan het Woord van God, zullen we in het Licht blijven wandelen. Psalm 36 omschrijft dat met: "... in Uw Licht zien wij het licht" (vs. 10).

De Bijbel zegt: Al wat openbaar maakt is Licht (Ef. 5:13). Meteen er achteraan staan de bekende woorden: "Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten". Dit is vooral een oproep aan wedergeboren mensen, die slapen. Zij hebben geen geestelijk onderscheidingsvermogen en hebben daardoor een verkeerde gerichtheid. Ze zijn wereldgelijkvormig. Zij zijn niet nuchter en waakzaam. De doden zijn de goddeloze mensen in de wereld, die dood zijn vanwege hun zonden en misdaden (Ef. 2:1). Vandaar de oproep aan slapende wedergeborenen om van tussen de doden (ongelovigen) uit op te staan door zich tot God te keren, zich aan Hem te onderwerpen. Dan zal Christus over hen lichten. De Heer zal hen d.m.v. Zijn Woord en Geest inzicht geven van hoe te wandelen in het licht; gericht op de eer van God. "Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid", zegt Ps. 97:11. Zaaïen doe je met zaad, maar volgens dit vers met licht. Zaad en licht zijn beide een type van het Woord van God.

Soms komen we op kruispunten in ons leven terecht; staan we voor moeilijke beslissingen. Onze houding t.o.v. de levende God moge dan één van afhankelijkheid zijn. Onze bede is die van Ps. 43:3: "Zend Uw licht en (nl.) Uw waarheid, dat die mij leiden; ...". Daarbij hebben wij de verzekering van de Here Jezus, dat de Geest der waarheid (de Heilige Geest) ons zal leiden in àl de waarheid, nl. in het Woord (Joh. 16:13 en 17:17). Bemoedigend daarbij is het advies van Jesaja (eigenlijk van de Here Jezus). Jes.50:10:

"Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in duisternissen wandelt en geen licht (*inzicht, duidelijkheid*) heeft, dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN en steune op zijn God."

Wie dan op de Heer vertrouwt, mag weten, dat Hij de juiste weg wijst. Want: "voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis" (Ps. 112:4).