

Lijdzaamheid

In Hebr. 10:36 staat:

"Want gij hebt lijdzzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de belofenis moogt wegdragen;"

Dit vers begint met 'want', een voegwoord dat aansluiting met het voorgaande vers weergeeft. Daar staat, dat wij onze vrijmoedigheid (om in te gaan het hemelse heiligdom om te naderen tot de troon der genade) niet zouden wegwerpen. Door nu in gemeenschap met de Heer te leven, wacht ons een grote vergelding des loons, een beter en blijvend goed in de hemelen (vs. 34 en 35). Dat wordt in vs. 36 'de belofenis wegdragen' genoemd. Het loon is ons door God beloofd, wanneer wij de Heer dienen. ^{1Kor. 3:10-15} Het zal aan ons gegeven worden bij onze verschijning voor de rechterstoel van Christus. Tot dat heerlijke moment mogen wij leven naar de wil van God gedurende de tijd die overig is in het vlees. ^{1Petr. 4:2} Enkele aspecten van Gods wil zijn: heiligmaking ^{1Thes. 4:3}; dankbaarheid ^{1Thes. 5:18}; weldoen. ^{1Petr. 2:15}

Vers 36 zegt, dat wij daarbij **lijdzzaamheid** nodig hebben. Het woord voor lijdzaamheid wordt soms ook vertaald met 'verdraagzaamheid', 'geduld' of 'volharding'. Het gaat erom, dat wij door het geloof leren te verdragen hetgeen op onze weg komt; dat wij standvastig zijn door de kracht van God.

Het woord 'volharding' geeft al aan dat onze levensweg als christen niet altijd gemakkelijk zal zijn. Het kost inspanning en doorzettingsvermogen. We krijgen soms te maken met moeiten en verdriet, met tegenslagen en teleurstellingen, die wij moeten verwerken. Gelukkig staan wij daarin niet alleen. Christus heeft ons beloofd, dat Hij met ons is en dat Hij voor ons zorgt, wanneer wij mét Hem willen wandelen. Helaas nemen vele christenen het niet zo nauw meer met hun trouw aan Gods Woord. Lauwheid en tolerantie komen in de plaats van het vurig zijn van Geest en het strijden van de goede strijd des geloofs.

Aan de andere kant veronderstelt lijdzaamheid ook: geduldig zijn, het zo nodig moeten berusten in de omstandigheden, waaraan wij niets kunnen veranderen. Daarbij richten wij dan onze blik op de toekomstige heerlijkheid, want dan zal alles anders en volmaakt zijn.

Onze Heiland weet als geen ander wat lijdzaamheid is. De Bijbel spreekt van de lijdzzaamheid van Jezus Christus. ^{Openb. 1:9} De Heere Jezus zag Zelf op de vreugde die Hem werd voorgesteld en heeft daarom het kruis en de schande verdragen. Hij heeft in de dagen Zijns vleses het vele tegenspreken van de zondaren verdragen en is inmiddels gezeten aan Gods rechterhand. ^{Hebr. 12:2,3} In Zijn weg van lijden naar heerlijkheid heeft Hij lijdzaamheid betoond. Het wordt ons ten voorbeeld gesteld. De lijdzaamheid der heiligen wordt omschreven als het bewaren van de geboden Gods en het geloof van Jezus. ^{Openb. 14:12} De Heer was getrouw aan de opdracht van Zijn hemelse Vader. Ook wij mogen met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Daarbij zien wij op Jezus, de Voleinder des geloofs. ^{Hebr. 12:1,2a}

De Bijbel spreekt ook over de verdraagzaamheid (of: volharding) van Job. ^{Jak. 5:11} Ondanks alle verschrikkelijke dingen die hem overkwamen, bleef hij trouw aan God. Hij sprak: "De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen, de Naam des Heeren zij geprezen." ^{Job 1:21} Hoewel hij ook zijn vragen had, wist hij in zijn miserabele omstandigheden de zekerheid van zijn geloof te belijden tegenover zijn vrienden, die slechte vertroosters waren. Hij was nagenoeg een lichamelijk wrak geworden en toch lezen we van hem de bekende woorden: "Ik weet: Mijn Verlosser leeft ... ik zal uit mijn vlees God aanschouwen." ^{Job 19:25,26} Welk een geloofsgetuigenis!

Wanneer wij de grondtekstwoorden voor lijdzaamheid en volharden in de Schrift opzoeken, krijgen we een aantal aspecten aangereikt die daarmee samenhangen. Daarvan wil ik enkele belangrijke noemen:

1) Lijdzaamheid gaat altijd gepaard met **geloof** ^{Openb. 13:10}: het belijden van ons geloof in woord en daad, ondanks de eventuele verdrukking die dat soms met zich meebrengt. ^{2Thes. 1:4; Jak. 1:3} Belijden wil zeggen, dat we ook daadwerkelijk uitkomen voor onze Heer, ongeacht de eventuele gevolgen. Niet zoals een bekende voorganger eens tot zijn lauwe toehoorders moest zeggen: "Vroeger beleed men zijn geloof, nu

gelooft men zijn belijdenis(geschriften)". Christus belijden kan alleen als men Gods Woord serieus neemt en daaruit leeft.

2) Lukas 8:15 beschrijft het zaad dat in de goede aarde valt. Dat zijn gelovigen, die het Woord horen en het bewaren in een eerlijk en goed hart en in volhardigheid (of: volharding) **vruchten voortbrengen**. Zij dragen vrucht in goede werken. ^{Kol. 1:10} Volharding houdt dan ook in, dat men actief is in het geloven, dat men de Heer dient. De Heer is het, Die het willen en werken in ons wil bewerken, wanneer wij bereid zijn om Zijn Woord gehoor te geven. "Geloven is net als fietsen een kwestie van in beweging blijven; sta je stil, dan val je om", heeft iemand eens kernachtig gezegd. 'Stilstand is achteruitgang', m.a.w.: we zouden niet moeten verachten van de genade Gods. ^{Hebr. 12:15} Onze volharding bestaat hierin, dat wij werkzaam wachten op Christus' komst. Anders gezegd: Dienen én verwachten.

3) Lijdzaamheid gaat soms gepaard met **verdrukking, lijden en verzoeking** omwille van de Naam van Christus. ^{Rom. 5:3,4; 12:12; 2Kor. 1:6; Hebr. 10:32} In het woord lijdzaamheid komt het begrip lijden al voor. De apostel Johannes zat als balling gevangen op het eiland Patmos omwille van zijn geloof en noemt zich een medegenoot in de verdrukking en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. ^{Openb. 1:9} Als deze dingen op onze weg komen, staan wij niet alleen, want de Heer zal ons naar Zijn belofte bekrachtigen ^{Kol. 1:11} en vertroosten. ^{2Kor. 1:3-5} Hij zal ons niet boven vermogen verzocht laten worden, maar zal ook de uitkomst geven om het te kunnen verdragen. ^{1Kor. 10:13} Onze God wil ons leren om standvastig te zijn. Hij voedt ons op. ^{Hebr. 12:7} Hij beproeft ons geloof, opdat wij meer en meer op Hem leren vertrouwen. Jakobus schrijft: "Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben." ^{Jak. 1:12}

4) Lijdzaamheid bepaalt ons ook bij **verwachting en hoop**, waarvan wij in de Schriften lezen. ^{Rom. 15:4; 1Thes. 1:3} Wij zien uit naar de aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam. ^{Rom. 8:23} In die hoop zijn wij zalig geworden. Wij hopen op hetgeen wij nog niet zien en daarom verwachten wij het met lijdzaamheid. ^{Rom. 8:25} Wanneer wij verdragen (volharden), zullen wij met Christus als koningen heersen. ^{2Tim. 2:12}

5) Het volharden en verdragen kan alleen door de **liefde** van God tot stand komen. ^{1Kor. 13:7} zegt, dat de liefde alle dingen verdraagt. Liefde en geloof gaan in de Bijbel hand in hand. ^{Ef. 1:15; 6:23} Zij trekken als het ware samen op en vullen elkaar aan. Geloof zonder liefde werkt niets uit. Iemand schreef eens: "De taal van het geloof wordt onverstaanbaar als ze niet wordt gespeld met de grammatica der liefde". De Bijbel zegt het zo: Het geloof door de liefde werkende, dát heeft kracht in Christus Jezus. ^{Gal. 5:6} Die Goddelijke liefde, de Agapé, is de onmisbare krachtbron om in lijdzaamheid en volharding onze weg met onze Heiland te gaan, totdat wij Hem mogen aanschouwen in al Zijn heerlijkheid.

Lijdzaamheid is een zaak van het hart, de zetel van ons geloof en van de liefde Gods. Vandaar de wens van de apostel Paulus voor ons als gelovigen in ^{2Thes. 3:5} "Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus."