

## Een ongemakkelijke waarheid

Deze benaming is de vertaling van de subtitel "An inconvenient truth" van de documentairefilm "Global Truth", die door de voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore op vele plaatsen in de wereld gepresenteerd wordt. Onlangs heeft hij ook ons land hiermee bezocht. Het is bedoeld als een waarschuwing voor heel de mensheid, die zijn eigen toekomst te gronde richt en een wereldwijde catastrofe moet verwachten. Diverse rampscenario's (o.a. overstromingen door stijgende oceanen, monsterachtige orkanen, langdurige perioden van hitte, een nieuwe ijstijd) worden toegeschreven aan de opwarming van de aarde als gevolg van verhoogde CO<sub>2</sub> (= koolstofdioxide) concentraties; het "broeikaseffect". Zo zou de helft van Nederland onder water verdwijnen. Ons milieu gaat te gronde als wij niet ingrijpen. Een wereldwijde beleidsverandering is nodig en de technologie hiervoor zou men al in huis hebben.

Vele wetenschappers spreken de bevindingen van Al Gore c.s. echter tegen en hebben zelfs als reactie een documentaire gemaakt, getiteld The Great Global Warming Swindle. Hierin wordt de global warming zwendel op wetenschappelijke wijze aan de kaak gesteld.

Hoewel Al Gore niets van het evangelie van Christus moet hebben (hij is een fel New-Age aanhanger en bewondert de oosterse religies), is zijn milieuhype inmiddels wel een wereldwijd 'evangelie' geworden. De mensheid wordt er door gemobiliseerd om zich in te spannen voor een beter milieu en voor het behoud van de schepping. Velen zijn gevoelig voor de motivatie, dat wij aan onze eigen toekomst moeten denken en tevens een toekomst moeten bieden voor ons nageslacht.

En wij als christenen? Moeten wij ons daardoor laten verontrusten? Is de mens op weg naar het einde van de wereld? Wie de Bijbel leest en gelooft, ontdekt, dat onze Heiland alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht (Hebr. 1:3). Dat Hij -zij het in onze bedeling op de achtergrond- deze wereld in stand houdt om Zijn heilsplan te volvoeren. Alle dingen bestaan tezamen door Hem (Kol. 1:17). Onze God werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil (Ef. 1:11).

De enige, die er belang bij heeft om deze wereld in stand te houden, is de overste dezer wereld (Joh. 14:30), de god dezer eeuw (2Kor. 4:4), namelijk de satan. Als hij christenen kan bewerken om bezig te zijn met de zorg voor deze wereld, zal hij het niet laten. Hierdoor worden ze afgeleid van het betrokken zijn in het werk wat de levende God nu doet: de totstandkoming en opbouw van de Gemeente. Onze God trekt ons juist uit de invloedssfeer van de tegenwoordige boze wereld (Gal. 4:4), uit de macht van de duisternis en plaatst ons in het koninkrijk van Zijn geliefde Zoon (Kol. 1:13). Hij wil ons denken vernieuwen in overeenstemming met Zijn wil (Rom. 12:2). Onze God is niet bezig met de verbetering van de wereld. Hij heeft de goddeloze wereld losgelaten, maar brengt tevens Zijn Woord van verzoening (door geloof in Christus) in deze wereld, zodat de mens de gelegenheid krijgt om uit de macht van de boze verlost te worden.

De wereldomvattende oordelen, die in de dagen van de wederkomst van Christus over de goddeloze mensheid uitgegoten worden, zullen deze wereld zelfs niet verwoesten. Ik denk aan de zeven bazuinen en fiolen in het boek Openbaring, die nogal wat schade aan het milieu op aarde zullen toebrengen (Openb. 8:7-12; 16:1-9). Sterker nog: na die oordelen zal het Koninkrijk Gods in heel de wereld geopenbaard zijn en in ieder geval nog gedurende duizend jaren bestaan (hoezo, einde van de wereld in zicht?). De omstandigheden in dat 'vrederijk' zijn vergelijkbaar met de hof van Eden. De aarde zal een 'lusthof' zijn; in een tijd van rust, overvloed en voorspoed, met een zeer vruchtbaar 'milieu'; vol van de kennis des HEEREN (Jes. 11:9).

Mister Gore spreekt van een 'truth' (een waarheid), maar het blijkt in het licht van de Bijbel een leugen te zijn, die voortkomt uit de pijp van 'de vader der leugen'. Het is één van de vele listige omleidingen (methodieken) van de duivel (Ef. 6:11). Wij mogen dit onderscheiden

door de Geest en de hele wapenrusting Gods aandoen; o.a. de lendenen omgord zijnde met de waarheid (Ef. 6:14).

De Romeinse stadhouder Pilatus uitte ooit zijn onzekerheid met de woorden “Wat is waarheid?!” (Joh. 18:38); en dat terwijl de Waarheid in eigen Persoon voor hem stond (Joh. 14:6). Wij mogen het Woord der waarheid leren kennen en daar met volle verzekerdheid aan vasthouden (Ef. 4:15) en daarin wandelen. Die waarheid zal ons vrijmaken, omdat de Geest der waarheid ons in al de waarheid, namelijk het Woord van God, zal leiden (Joh. 16:13; 17:17). Het Woord van onze God is de Waarheid en dat Woord is veel meer te vertrouwen dan de bevindingen van de wetenschap van deze wereld. De wijsheid van deze wereld is in Gods ogen immers dwaasheid (1Kor. 3:19).

Nee, hoewel wij wellicht enige 'klimaatveranderingen' opmerken, wij laten ons niet bang praten. Wij zingen:

Omdat Hij (Jezus Christus) leeft,  
ben ik niet bang voor morgen.  
Omdat Hij leeft,  
mijn angst is weg.  
Omdat ik weet,  
**Hij heeft de toekomst!**  
En het leven is het leven waard,  
omdat Hij leeft!

Helaas vrees ik, dat déze voor ons zeer hoopvolle boodschap, voor Al Gore en zijn medewerkers een 'inconvenient truth' (een ongemakkelijke waarheid) zal blijken te zijn.