

## God is liefde

1Joh. 4: 8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want **God is liefde**.  
16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. **God is liefde**; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

- \* De God der liefde: 2Kor. 13:11. De liefde is **uit God**: 1Joh. 4:7.  
Liefde Gods: Rom. 5:5; 8:35,39; 2Thes. 3:5; 1Joh. 2:5; 5:3.  
Liefde van Christus: 2Kor. 5:14; Ef. 3:19.
- \* Liefde: 1Kor. 13:1-8 (beschrijving).
- \* Liefde gééft: Joh. 3:16; 1Joh. 4:10,19; Rom. 5:8; Tit. 3:4,5 e.a.  
Liefde ≈ zich overgeven voor: Ef. 5:2,25.  
Liefde ≈ leven stellen voor vrienden/broeders (Joh. 15:13; 1Joh. 3:16).
- \* Liefde: verlangen naar of vermogen tot éénwording, gemeenschap, eenheid.

God is **Eén**: Deut. 6:4; Mk. 12:29,32; Rom. 3:30; 1Kor. 8:4-6; Gal. 3:20; Jak. 2:19.

Deut. 6:4: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד ←  
‘echad Jehovah Eloheejnoe Jehovah Jisraeel Shema` ←

Betekenis van èchad:

- a) één: Gen. 1:9 (één plaats); 2:21 (een v/d ribben); 2:24 (één vlees); Ps. 62:12 (één ding); enz.
- b) eerste: Gen. 1:5 (de 1<sup>e</sup> dag); 2:11 (de 1<sup>e</sup> rivier) enz. (Eerste ≈ voorste ≈ Fürst ≈ first ≈ Vorst → Hd. 3:15 (Vorst des levens); Hd. 5:31 (Vorst en Zaligmaker).

1 ≈ א = 'alef (80-30-1) = 111 (1 in de eenheden, tientallen, honderdtallen); 1 (' alef).  
≈ èlèf = 1000 (1 dag ≈ 1000 jaar). ≈ 'aloef: vorst (overste): Heer: Vorst der vorsten (Dan. 8:25).

T.o. jachied = יָחִיד = enig(e), eenzaam ≈ uniek, enige in zijn soort. Gen. 22:2,12 (Izak, uw enige; i.t.t. Ismaël); Ri. 11:34 (dochter van Jeftha: enig kind); Za. 12:10 (enige Zoon ≈ Eerstgeborene: Jezus Christus); eenzaam: Ps. 22:21; Ps. 25:16.

Twee majuskels (grote letters): vormen samen: `ed = אֵד = Getuige: Ps. 89:38 (de Getuige in de hemel is getrouw). Jer. 42:5 (de HEERE zij tussen ons tot een waarachtig en gewis Getuige). N.T.: martus: Opb. 1:5 (Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden); Opb. 3:14.

`ed ≈ `ad = in eeuwigheid, eeuwiglijk, altoos. De Getuige is de Eeuwige God; Jezus Christus is de Eeuwiglevende (Opb. 1:18). Hij is God (Rom. 9:5; 1Joh. 5:20).

God is **liefde** = 'ahawah = 5-2-5-1 = 13

God is **één** = 'echad = 4-8-1 = 13

13: Bijbel: getal van de **verandering** (positief of negatief): Gen. 17:25 (Ismaël besneden: 13 jr.); Gen. 14:4 (opstand in het 13<sup>e</sup> jr.); Paulus de 13<sup>e</sup> apostel. Jozef: 17 jr. verkocht; 30 jr. onderkoning in Egypte: na 13 jaar. Jericho's muren vielen na 13 x rondtrekken om de stad (6 dagen 1 x en 7 x op de 7<sup>e</sup> dag).

Gods liefde brengt verandering teweeg: bekering; vrucht van de Geest: liefde ... (Gal. 5:22).

Gods liefde bevordert de eenheid onder gelovigen. Eén in God en in Christus: Joh. 17:21-23; Ef. 4:1-7.

God is liefde (Rom. 8:35,39) → daaruit vloeit voort of daarmee houdt verband (kenmerk, eigenschap):

- \* God is **genadig**: Ex. 34:6; 2Kro. 30:9; Neh. 9:17,31; Ps. 103:8; 111:4; 116:5; 145:8; Joël 2:13 e.a. Gen. 6:8,9: Noach vond genade in de ogen des HEEREN. Genade = chen. Noach = rust, troost. Door de genade van God heeft men rust en troost gevonden.

*M.b.t. gelovige: 1Kor. 15:10; Tit. 2:11,12; Hb. 4:16; 1Pt. 5:10.*

- \* God is **barmhartig/ontfermende**: Deut. 4:31; Ps. 51:3; 77:10; 86:15; 116:5; Dan. 9:9; Jona 4:2; Lk. 6:36; Ef. 2:4; 1Petr. 1:3.

Barmhartig = racham; r ch ≈ ruach = Geest + m = meem/majim = water. Geest + water → Joh. 3:5 (wedergeboorte ≈ geboren worden uit water en Geest). Racham ≈ rëchèm = baarmoeder → de plaats waar het nieuwe leven zich ontwikkelt → vrucht (gevolg) van liefde. Barmhartigheid vloeit voort uit Gods liefde (Ef. 2:4) en ligt ten grondslag aan onze wedergeboorte (1Petr. 1:3).

*M.b.t. gelovige: Ef. 4:32; Fil. 2:1; Kol. 3:12; 1Petr. 3:8.*

- \* God is **goedertieren/weldadig**: o.a. Gen. 24:27; Ex. 34:6; Deut. 7:9; Ruth 2:20; 2Sam. 9:3; 1Kro. 16:41; 2Kro. 5:13; 20:21; Ezra 9:9; Neh. 13:22; Ps. 33:5,18; 52:10; 62:13; 86:5; 103:8,17; 147:11; Jer. 9:24; 31:3; 32:18; Rom. 2:4; Tit. 3:4.

Goedertieren = chèsed; ch = cheeth ≈ leven; ch = 8 (opstanding, redding) + sod = verborgen (heid) → verborgen leven: Kol. 3:3. Gods goedertierenheid ligt ten grondslag aan het verborgen, nieuwe leven dat ons door geloof is gegeven (Tit. 3:4,5).

*M.b.t. gelovige: 1Kor. 13:4; 2Kor. 10:1; Gal. 5:22; Ef. 4:32; Kol. 3:12; Hb. 13:16.*

- \* God is **goed**: Ps. 25:8; 135:3; Klgl. 3:25; Mt. 19:17 e.a.  
God is **goedgunstig**: Deut. 33:16,23; Ps. 5:13; 30:6,8; 77:8,9 e.a.

*M.b.t. gelovige: Rom. 12:17; Ef. 5:9; Kol. 1:10; 1Thes. 5:15; Gal. 6:10.*

- \* God **vergeeft**: Ps. 86:5; 99:8; 130:4; Mk. 2:7 e.a.

*M.b.t. gelovige: 2Kor. 2:7,10; Ef. 4:32; Kol. 3:13.*

- \* God is **lankmoedig**: Ex. 34:6; Num. 14:18; Neh. 9:17; Ps. 86:15; 103:8; 145:8; Jer. 15:15; Nah. 1:3; 2Petr. 3:9,15 e.a.

*M.b.t. gelovige: 1Kor. 13:4; Gal. 5:22; Ef. 4:1,2; Kol. 1:11; 3:12; 1Thes. 5:14.*

- \* God is **lieflijk**: Ps. 27:4; 90:17; 135:3; 147:1.

*M.b.t. gelovige: Ps. 133:1; Spr. 2:10; Rom. 10:15; Fil. 4:8.*

Gal. 5:22 Maar de vrucht des Geestes is **liefde**, blijdschap, vrede, **lankmoedigheid**, **goedertierenheid**, **goedheid**, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Kol. 3: 12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der **barmhartigheid**, **goedertierenheid**, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, **lankmoedigheid**;

13 Verdragende elkander, en **vergevende** de een den anderen, zo iemand tegen iemand *enige* klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, *doet* ook gij also.

14 En boven dit alles *doet aan* **de liefde**, dewelke is de band der volmaaktheid.