

**Gods werk in heden en toekomst (4) – De toekomst van de volkeren.**  
**n.a.v. Hand. 15:14-18**

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door Zijn Naam.

15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:

16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.

17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.

18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

In dit laatste deel zijn we aangekomen bij de tijd nà de 70<sup>ste</sup> jaarweek. Israël is wedergeboren. De heidenen/volkeren krijgen ook de gelegenheid om deel te krijgen aan het aardse koninkrijk van de Here Jezus Christus. In de voorgaande studies hebben we de volgorde vanuit Hand. 15:14-18 gezien:

- Een volk door Zijn Naam wordt verzameld uit de heidenen (de gemeente).
- De Here Jezus Christus zal wederkeren. Dit is tot op heden niet gebeurd.
- De vervallen tabernakel/hut van David zal opgebouwd worden. Dit heeft te maken met de bekering van Israël en het oprichten van het koningschap over Israël (door de Zoon van David: de Here Jezus Christus).
- De overige mensen (heidenen) zullen de Heer zoeken.

In de vorige studie hebben we stilgestaan bij het herstel van Israël. Dit herstel wordt ook duidelijk aangegeven in Ezech. 34:11-14. Israël is nog steeds (voor een groot gedeelte) verstrooid onder de heidenen. In Ezech. 34 geeft de Heer de belofte, dat Hij Zijn schapen zal opzoeken en zal redden uit al de plaatsen, waarheen zij verstrooid zijn. Er wordt een belangrijke opmerking bij gemaakt: "ten dage der wolk en der donkerheid". Israël zal vergaderd worden uit de landen en in haar eigen land worden gebracht, waar de Heer hen zal weiden op de bergen Israëls. Dat gebeurt in de dag, dat de wolk en de duisternis aangebroken is. Die dag wordt elders in de Bijbel "de dag des HEEREN" genoemd (Zef. 1:14,15).

Ditzelfde vinden we ook in Joël 2:1,2. De dag des HEEREN is niet de zondag, maar de periode, die aan het einde van de 70<sup>ste</sup> jaarweek begint. Het is een dag, waarop verlossing voor Israël zal komen. Het is tevens de dag, waarop het oordeel over de overige (ongelovige) volkeren zal komen.

In Ezech. 34 wordt gezegd, dat de Heer Zijn volk (Zijn schapen) in die dag zal terugverzamen. Dan zal het volk in het land gebracht worden, wat de Heer aan Israël beloofd had. Dat is vandaag de dag niet het geval, want de dag des HEEREN is nog steeds niet aangebroken. Het begin van de dag des HEEREN wordt gekenmerkt door de tekenen in de zon, maan en sterren (o.a. Ezech. 32:7; Joël 2:10; Opb. 6:12). In dit verband is Matth. 24:29,30 heel belangrijk:

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

De Here Jezus geeft in Matth. 24 de volgorde van de gebeurtenissen aan. Daardoor kunnen we profetieën uit het Oude Testament in de juiste context plaatsen. De tekenen van zon, maan en sterren vinden "terstond na de verdrukking van die dagen" plaats. De grote verdrukking voor Israël vindt plaats in de tweede helft van de 70<sup>ste</sup> jaarweek uit Dan. 9. Wanneer die grote verdrukking voorbij is, wordt de zon verduisterd, zal de maan haar schijnsel niet geven en zullen de sterren van de hemel vallen. Elders staat, dat ze hun glans zullen intrekken. Op dat moment begint de dag des HEEREN en verschijnt de Zoon des mensen op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Dit is de wederkomst van de Here Jezus Christus voor Zijn volk; op de Olijfberg (Zach. 14:4).

De dag des HEEREN is nog steeds niet aangebroken. De terugverzameling van alle stammen van Israël heeft dus ook nog niet plaatsgevonden. De beloften van de Heer zullen in de toekomst vervuld worden. Dan zal de Heer Israël weiden op de bergen Israëls. De kudde is (tenzij anders vermeld) het volk Israël. In de tijd, dat God een volk aanneemt door Zijn Naam, is de gemeente "de kudde" (Hand. 20:28), want de Heer is onze goede Herder. In de toekomst zal Hij dat ook voor het volk Israël zijn.

De Heer Zelf zal Zijn volk naar het beloofde land brengen. Er staat ook bij, wanneer dat zal gebeuren: als de dag des HEEREN aanbreekt. Dat is bij de wederkomst van de Zoon des mensen (Ezech. 34:23-24). Er zal één Herder zijn, namelijk "Mijn Knecht David". Dit slaat niet op de historische David, maar op de Zoon van David, de Here Jezus Christus. Dit werd bij Zijn geboorte al aangekondigd (Luk. 1:31-33). De vervallen hut van David, het koningschap over Israël, zal in de toekomst worden opgebouwd. De Here Jezus Christus zal Koning worden over geheel Israël.

Dat is niet het enige. Nadat Israël is hersteld, zal de Heer Zijn koningschap over de gehele aarde oprichten; over alle volkeren, die Hij zal onderwerpen. Dat is het volgende punt in Hand. 15:17: "Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet."

Dit facet zullen we in deze studie nader gaan bekijken. Het gaat hier over de toekomst! In Hand. 15 gaat het eerst over het tot stand komen van de gemeente, daarna over het herstel van Israël en het oprichten van het koningschap over Israël. Pas daarna is er sprake van de overblijvende mensen, die de Heer zullen zoeken. "Overblijvend" wil zeggen: niet tot Israël behorend. Het wordt toegelicht met "al de heidenen". Het gaat om de overblijvende mensen, namelijk om al de heidenen. Zij krijgen de mogelijkheid om de Heer te zoeken. De Bijbel geeft de garantie: "Wie zoekt, zal vinden". Wie liefde, waarheid of gerechtigheid zoekt, die komt bij de Here Jezus Christus terecht, want Hij is Liefde. Hij is de Waarheid en Hij is rechtvaardig. Hij is Degene, door Wie wij tot de Vader kunnen komen. Dit geldt in de toekomst ook voor Israël en daarna voor de overige volkeren (vgl. Jes. 55:6,7).

Wanneer de Heer is wedergekeerd, zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden (vgl. Matth. 3:1,2; 24:13,14); tot getuigenis aan alle volkeren. Dit is met name een taak voor het wedergeboren volk Israël. In de dagen van de Here Jezus was het koninkrijk nabij, want de aanstaande Koning, de Here Jezus, liep te midden van het volk. Het volk heeft zich toen niet bekeerd (Luk. 19:14). Pas in Zijn wederkomst zal de Heer de Koning van Israël zijn en

zal het evangelie van het koninkrijk in de gehele wereld uitgedragen worden. Wie dat evangelie accepteert (tot geloof komt), gaat op aarde het aardse koninkrijk binnen en beërft een plaats in het zogenaamde "duizendjarige vrederijk". Dit is op zich geen Bijbelse term, maar het is binnen het christendom een bekende uitdrukking geworden. Het slaat op de periode van 1000 jaren, waarin de satan is gebonden. In die periode heerst Christus over de aarde. Het is een eeuwig koninkrijk, maar op deze oude aarde zal het al gedurende 1000 jaren aanwezig zijn. In die tijd zullen alle volkeren aan de Here Jezus Christus onderworpen zijn.

De prediking van het evangelie is de taak van het volk Israël. Onder het oude verbond was het al de bedoeling, dat Israël het priesterambt aan de overige volkeren zou bedienen. Dat ambt bestond voornamelijk uit het prediken van het Woord van God. De offeranden zijn daarvan een uitbeelding. Israël heeft die taak niet uitgevoerd, omdat zij zelf geen kennis van het Woord van God had (Hos. 4:6). Israël had de kennis (het Woord van God) verworpen. Daarom heeft de HEERE haar verworpen en mocht zij het priesterambt niet bedienen.

In de tijd van de gemeente is het priesterambt aan de gemeente gegeven. Het lichaam van Christus heeft als taak om het evangelie uit te dragen; speciaal aan het Joodse volk. In de toekomst, wanneer Israël tot geloof zal zijn gekomen, zal zij het evangelie aan alle volkeren verkondigen. Dan zal een gelovig Israël het priesterambt bedienen ten aanzien van de overige volkeren.

Jes. 61:3-6:

3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.

4 En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringsen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht.

5 En uitlanders zullen staan, en uw kudden weiden; en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn.

6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen.

Het volk zal in de toekomst "eikebomen der gerechtigheid" wordt genoemd. Een eik staat dus voor gerechtigheid. De eikel, de vrucht van de eik, is een beeld van de besnijdenis. Het is daarom niet verwonderlijk, dat Abraham onder een eik woonde.

Israël zal de oude verwoeste plaatsen bouwen. Dit vinden we in Hand. 15:16 terug, waar staat, dat het verbrokene gebouwd zal worden. Uitlanders zullen haar kudden weiden en vreemden zullen haar akkerlieden en wijngaardeniers zijn. Dit slaat op de overige volkeren, die Israël zullen dienen. Israël zal dan de machtigste natie op aarde zijn. Wanneer Israël en de overige volkeren zich aan Christus hebben onderworpen, zal Israël de hoogste zijn boven de overige volkeren. Dan zullen de gelovigen uit Israël "priesters des HEEREN" zijn. Zij zullen "dienaren van God" genoemd worden. Dan zullen de stoffelijke goederen van de volkeren aan Israël ten deel vallen. Omdat Israël de geestelijke goederen aan de volkeren verstrekt, zullen die volkeren aan Israël aardse/stoffelijke goederen verstrekken. Dit is een Bijbels beginsel.

Een ander voorbeeld vinden we in Jes. 43:1:

"Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn."

Hier spreekt de Heer tot een wedergeboren Israël, dat verlost is geworden door de Heer. Dan roept de Heer het volk bij haar naam, omdat het Zijn volk is geworden. Omdat wij tot geloof gekomen zijn, zijn wij kinderen van God geworden. Dit principe geldt in de toekomst ook voor Israël. Zoals wij het eigendom van de Heer geworden zijn, zal dit voor Israël in de toekomst ook gelden. Jes. 43:5,6:

5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang.

6 Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;

Hier wordt gesproken over de terugverzameling van geheel Israël; uit de vier winden (Matth. 24:31). Dit vindt plaats na de grote verdrukking en nadat de Heer is wedergekeerd op de wolken des hemels (Matth. 24:29,30). Jes. 43:7:

"Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb."

Het gaat hier om een wedergeboren volk, want men is naar de Naam van de Heer genoemd. Wij, als gelovigen, zijn Zijn maaksel; geschapen in Christus Jezus. Wij zijn wedergeboren en maken deel uit van de Heer. Dit geldt in de toekomst ook voor Israël. Zij zal wedergeboren worden (dat deel van Israël, wat tot geloof zal komen) en zijn dan door de Heer geformeerd en gemaakt. Ze zijn dan verlost.

Vervolgens krijgen ze van de Heer een taak. Jes. 43:9:

9 Laat al de heidenen samen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden; wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen, laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden, en men het hore en zegge: Het is de waarheid.

10 Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkooren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.

11 Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.

Aan de heidenen/volkeren dient een boodschap verkondigd te worden. Israël zal die getuigen voortbrengen. Gelovige Israëlieten zullen de boodschap verkondigen en men zal zeggen: "Het is de Waarheid". Dit blijkt uit vers 10: "Gijlieden zijt Mijn getuigen ... en Mijn knecht". Vanuit Jes. 43:1 weten we over wie het hier gaat: Jakob en Israël. Het gaat om de gelovigen uit alle stammen van Israël. Israël is die knecht.

In het verleden werden de discipelen/apostelen door de Heer uitgezonden om te verkondigen. In de toekomst zullen gelovigen uit het volk Israël uitgaan in de hele wereld om het evangelie te verkondigen. Ze zullen verkondigen, dat het aardse koninkrijk aanstaande is; de 1000 jaren. Ze zullen de mensen oproepen om zich te bekeren tot de Here Jezus Christus.

Dat volk wordt ook in Jes. 43:21 genoemd:

"Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen."

Ditzelfde vinden we bijvoorbeeld ook in Jes. 12 en Psalm 145. In de tijd na de opname en na de 70<sup>ste</sup> jaarweek zal het gelovige Israël dus de boodschap van het koninkrijk verkondigen over de hele wereld; aan alle volkeren. Dit is de ene kant van het verhaal. De andere kant is, dat het dan een heel vijandige wereld zal zijn, die goddeloos is.

Aan de ene kant is de Heer wedergekeerd op de Olijfberg en Hij heeft Zijn volk verlost. Het herstel voor Israël is in gang gezet. De blijde boodschap klinkt voor de andere volkeren. Aan de andere kant is het zo, dat de duivel op aarde geworpen is (bij de opname van de gemeente, wat het begin van de 70<sup>ste</sup> jaarweek inluidt). Uit Openb. 13 leren we, dat er dan twee beesten op aarde zullen zijn: het beest uit de zee (de heerser over de wereld; de koning van Babel noemen we hem weleens gemakshalve; een politieke machthebber) en het beest uit de aarde (de valse profeet, die in Israël zal optreden; een religieuze leider). Het beest uit de aarde wordt in de Bijbel ook "de antichrist" genoemd, omdat hij zich in plaats van de Christus stelt. Die twee beesten doen er alles aan, om hun macht in de wereld gestalte te geven.

In die tijd is er een grote strijd gaande. Enerzijds is daar de Here Jezus Christus (inclusief Zijn lichaam, de gemeente) met Zijn volk Israël. Aan de andere kant is er de macht van de satan. Babel zal de hoofdstad van de wereld zijn, waar de satan -via de beide beesten- zijn macht uitoefent (zie bijvoorbeeld Openb. 17). Babel zal het hoofd van alle koninkrijken worden. De beide beesten doen er alles aan, om hun boodschap in de wereld te laten klinken.

Alle mensen in deze wereld krijgen met het systeem van Babel te maken, behalve de gelovigen in die dagen. Het beest uit de aarde zal een beeld oprichten voor het beest uit de zee. Alle inwoners der aarde zullen dat beeld moeten aanbidden. Wanneer je dat niet doet, dan heeft dat gevolgen voor je leven. In Openb. 13:15 staat namelijk, dat iedereen, die zich niet buigt voor dat beeld, gedood zal worden.

Daarnaast ontvangen de mensen in die tijd (dus niet in onze tijd!) een merkteken aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd (Openb. 13:16). Dat merkteken is gelijk aan het getal van het beest uit de zee: zeshonderd en zestig en zes (Openb. 13:18). Wie dat merkteken heeft, mag kopen en verkopen. Dan kun je deelnemen aan het economische systeem. Wie dat merkteken niet heeft, staat daarbuiten. Gelovigen hebben dat merkteken niet.

Deze twee kampen bestaan er in die dagen. De Heer laat Zijn blijde boodschap over de gehele aarde klinken en geeft ieder mens de gelegenheid, om Zijn verlossingswerk te aanvaarden. Men wordt opgeroepen om zich te bekeren. Prijst God! Er zijn in die dagen mensen, die tot geloof komen! In de praktijk zal het een minderheid zijn, want gelovigen zijn altijd in de minderheid geweest.

In de dagen van Noach waren er slechts acht gelovigen. Elia dacht, dat hij de enige gelovige was, maar er bleken nog 7000 gelovigen te zijn, die hun knieën niet voor de Baäl hadden gebogen. In de toekomst zal het ook een minderheid zijn. Toch is het "een schare, die niemand tellen kan" (Openb. 7:9). "Tellen" heeft met het eigendomsrecht te maken.

Openb. 7:9,10:

9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.

Deze gelovigen van de grote schare hebben palmtakken in hun handen. Dit is een beeld van het eer geven aan God, de Schepper. Bij de tocht van de Here Jezus op de ezel naar Jeruzalem zagen we precies hetzelfde. De schare riep: "Hosanna, gezegend is Hij, Die komt in de Naam des HEEREN, de Koning Israëls" (Joh. 12:13). Het beeldt het koningschap van de Here Jezus Christus uit. Hier staat de schare voor het Lam, dat eveneens een uitbeelding is van de Here Jezus Christus.

Openb. 7:13,14:

13 En één uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?

14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

Dat is een krachtig "wasmiddel": het bloed van het Lam. Bloed is rood, maar de klederen van deze gelovigen zijn wit gemaakt in het bloed van het Lam, want dat bloed reinigt!

Deze schare kwam uit alle natie, en geslachten, en volken en talen. Het gaat hier derhalve niet om gelovigen uit Israël, maar over gelovigen uit de overige volkeren. Israël zal door de grote verdrukking gaan, maar dit geldt ook voor de overige volkeren. De grote verdrukking over de staat Israël duurt 3½ jaar. Deze periode wordt in Jer. 30:7 "een tijd van de benauwdheid voor Jakob" genoemd. Dit slaat op de tweede helft van de 70<sup>ste</sup> jaarweek. In Openb. 7:1-8 vinden we de verzegeling van de 12 maal 12.000 uit Israël. We zijn in Openb. 7:9 dus in de tijd na de 70<sup>ste</sup> jaarweek aangekomen.

In boeken over de eschatologie (de leer over de toekomst) leest u doorgaans, dat de 70<sup>ste</sup> jaarweek direct gevolgd wordt door de duizend jaren, het geopenbaarde koninkrijk van de Here Jezus Christus op aarde. Wanneer we de Bijbel nauwkeurig bestuderen, ontdekken we, dat dit niet kan. Er zijn namelijk veel gebeurtenissen, die na de 70<sup>ste</sup> jaarweek plaatsvinden en vóór de aanvang van de duizend jaren.

Aan het eind van de 70<sup>ste</sup> jaarweek is geheel Jeruzalem en geheel de Joodse staat verwoest (zie o.a. Zach. 14:1,2; Joël 2:1-11). Bij de aanvang van de duizend jaren zal Jeruzalem de stad van de grote Koning zijn (Psalm 48:2,3). Jeruzalem zal na de 70<sup>ste</sup> jaarweek eerst moeten worden herbouwd "op haar (puin)hoop" (Jer. 30:18). In de bijlage, die aan het eind van deze studie is toegevoegd, worden argumenten gegeven. Daaruit blijkt, dat er na de 70<sup>ste</sup> jaarweek en vóór de duizend jaren nog een periode moet verlopen.

Uit Ezech. 39 blijkt bijvoorbeeld, dat het land eerst gereinigd moet worden. Ezech. 39:11,12:

11 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven, het dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den doorgan-

gers *den neus* stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen: Het dal van Gogs menigte.

12 Het huis Israëls nu zal hen begraven, om het land te reinigen, zeven maanden *lang*.

In de 70<sup>ste</sup> jaarweek zijn Gog en Magog opgetrokken tegen de Joodse staat (Ezech. 39:1 v.v.). Op de bergen Israëls zullen zij vallen (Ezech. 39:4). Met andere woorden: het land ligt vol lijken. Zij zullen begraven worden in het dal van Gogs menigte. Dit neemt zeven maanden in beslag. Israël zal zelfs zeven jaren kunnen stoken van alle oorlogstuig, wat achtergebleven is in het land (Ezech. 39:9).

In Openb. 6:12,13 lezen we over het zesde zegel:

12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

Hier vinden we weer de tekenen in de zon, maan en sterren. Dit is dé aanduiding voor het begin van de dag des HEEREN. Dit is aan het eind van de 70<sup>ste</sup> jaarweek (direct na de verdrukking van die dagen; Matth. 24:29). Wanneer de tekenen in zon, maan en sterren plaatsvinden, gebeurt er ook nog iets anders. Openb. 6:14-17:

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.

17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

Aan het eind van de 70<sup>ste</sup> jaarweek verschijnt de Here Jezus Christus op de Olijfberg. Dan vinden de tekenen in de zon, maan en sterren plaats. Vervolgens wijkt de hemel als een boek, dat toegerold wordt. In de tijd van de Bijbel waren er geen boeken, zoals wij die kennen. Toen waren er boekrollen, die van de ene kant naar de andere kant werden opgerold. Dit wordt als beeld gebruikt voor het wegwijken van de hemel. Op dat moment kunnen de mensen op aarde rechtstreeks in de (derde) hemel kijken. Dit leidt er echter niet toe, dat men tot geloof komt. Integendeel. Men wil liever levend begraven worden, dan de Schepper van hemel en aarde te erkennen. Ze weten ook, wat hen te wachten staat: de grote dag Zijns toorns. Geen duizendjarig vrederijk dus! Uit die "grote dag Zijns toorns", die in Openb. 7:14 "de grote verdrukking" wordt genoemd, komt een grote schare voort uit alle natie, geslachten, volken en talen. Op grond van de prediking van het evangelie ontstaat een gelovig overblijfsel uit alle volkeren. Zij zullen de Here Jezus Christus aanvaarden als hun Verlosser; als de Koning van Israël. De gelovigen uit alle volkeren zullen, net als Israël, hun eigen land van de Heer ontvangen.

In Openb. 15:4:

"Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden."

Hier staat, dat alle volken zullen komen. In Rom. 11:26 hebben we gezien (zie studie 3), dat met "geheel Israël" alléén de gelovigen uit Israël bedoeld worden. Het slaat op degenen, die zich bekeren uit Jakob (Jes. 59:20). Dit principe gaat hier in Openbaring ook op. Alléén de gelovigen uit de volkeren zullen komen, om de Heer te aanbidden. "Alle volken" bestaan uit louter gelovigen, die zich bekeerd hebben tot de Here.

Openb. 16:7-11:

7 En ik hoorde een ander van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur.

9 En de mensen werden verhit met grote hitte, **en lasterden den Naam Gods**, Die macht heeft over deze plagen; en **zij bekeerden zich niet**, om Hem heerlijkheid te geven.

10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;

11 En **zij lasterden den God des hemels** vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en **zij bekeerden zich niet** van hun werken.

Het gaat hier over de fiolen van de gramschap van God. Een fiool is een soort schaal. Die fiolen worden over de mensheid uitgegoten in de tijd nà de 70<sup>ste</sup> jaarweek en vóór het begin van de duizend jaren. Er wordt hier nadrukkelijk gezegd, dat de oordelen van de Heer waarachtig en rechtvaardig zijn. God is waarachtig en rechtvaardig. Hij gééft de mens de kans om tot geloof te komen. Wanneer men Zijn verlossingswerk afwijst, zal men de gevolgen daarvan persoonlijk ondervinden.

De mensen uit de volkeren, die zich niet bekeerd hebben, zullen omkomen. In die dagen wéét men, dat de Heer oordelen over de goddeloze mensheid brengt, maar men bekeert zich niet (Openb. 16:9,11). Men wéét, dat de oordelen van de Heer afkomstig zijn en daarom lastert men de Heer. Zó hoogmoedig is de mensheid in dié dagen. Men wéét Wie de oordelen brengt. Men wéét met Wie men te maken heeft. Men weigert zich aan de Schepper te onderwerpen. De Heer toont, Wie alle macht heeft; ondanks de troon van het beest, die is opgericht. Dat is de blijde boodschap: Wat er ook gebeurt, de Heer overwint altijd!!!

In Openb. 14 vinden we aangekondigd, dat nà de 70<sup>ste</sup> jaarweek een bepaald evangelie wordt verkondigd. Openb. 14:6,7:

6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;

7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.

Hier wordt gezegd, dat een engel in de toekomst zal uitgaan, om het eeuwige evangelie aan iedereen te verkondigen; niemand uitgezonderd. Het is een allesomvattend evangelie. De engel verkondigt: "Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen". Het oordeel van de Heer is aangebroken. Dat gebeurt in onze tijd niet. Wij leven momenteel in de bedeling/huishouding van de genade Gods. "Genade" heerst nu; geen oordeel.



Wanneer de Here Jezus Christus is wedergekeerd, breekt (na de 70<sup>ste</sup> jaarweek) de periode van het oordeel over de volkeren aan. Wie aan dat oordeel wil ontkomen, zal God moeten vrezen, Hem heerlijkheid geven en Hem moeten aanbidden, die de hemel, de aarde, de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Dit is een omschrijving van de Schepper.

In Openb. 14 zien we waar het uiteindelijk op uit loopt. Openb. 14:8-11:

8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.

9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,

10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.

11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.

Aan de ene kant vinden we Israël, die het evangelie van het koninkrijk verkondigt én een engel, die het eeuwig evangelie predikt. Aan de andere kant vinden we Babylon, die alle volken laat drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij. Hier is wijn niet positief. Wanneer wij brood & beker gebruiken, denken we bij de wijn aan het nieuwe leven, dat we van de Heer hebben ontvangen. Het wijst op het geestelijke leven. Hier is wijn negatief. Het wijst ook op geestelijke zaken, maar die zijn afkomstig van Gods tegenstander.

In het verleden was Babel al gericht op de eenwording van alle volkeren; buiten God om (Gen. 11:1-9). In de toekomst zal dit weer het geval zijn. Men zal gericht zijn op de eenwording van de volkeren; op religieus, politiek en economisch gebied. Het gaat allemaal buiten God om. Daarmee verhoogt men zich feitelijk tot de norm van God. Daarom bouwde men in het verleden een toren, om de hemel te bereiken. Er is echter maar één weg om in de hemel te komen. De Here Jezus sprak: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader, dan door Mij" (Joh. 14:6).

Babel ligt in Irak. Op elk gebied zal het de hoofdstad van de wereld worden (sociaal, cultureel, religieus en politiek gezien). Daar zal de troon van het beest uit de zee staan. Ze zal alle volken laten drinken van haar verkeerde wijn.

Na de 70<sup>ste</sup> jaarweek is het volk Israël verlost en door de Heer teruggebracht naar het land. Israël zal dat land moeten opbouwen en een deel van Israël zal uitgaan in de wereld om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Vanuit Israël zal de Here Jezus Christus Zijn koninkrijk uitbreiden over de gehele wereld en de volkeren te onderwerpen. Dit vinden we bijvoorbeeld in Jes. 2:12:

"Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevende, opdat hij vernederd worde;"

Wanneer je "de dag des HEEREN" beschouwt als de zondag, heb je met dit vers een groot probleem. In de dag des HEEREN zal alle hoogmoed vernederd worden. We hebben reeds gezien, dat de dag des HEEREN begint met de tekenen in zon, maan en sterren. Dat is "ter-

stond na de verdrukking van die dagen" (Matth. 24:29). We zijn hier dus aangekomen na de wederkomst van de Here Jezus Christus op de Olijfberg (Matth. 24:30; Zach. 14:4).

Waar dit alles toe leidt, lezen we ook in dit hoofdstuk.

Jes. 2:17,18:

17 En de hoogheid der mensen zal gebogen, en de hoogheid der mannen zal vernederd worden; en de HEERE alleen zal in die dag verheven zijn.

18 En elkeen der afgoden zal ganselijk vergaan.

Alle hoogheid van de gehele mensheid zal vernederd worden. De HEERE alléén zal in die dag verheven zijn. De Here Jezus zei na Zijn opstanding: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde" (Matth. 28:18). Wij zien dat nog niet, want de Heer is momenteel verborgen in de hemel; aan de rechterhand Gods. In dié tijd wordt dat steeds meer duidelijk. De Heer alléén zal in die dag verheven zijn. De afgoden, waarop men vertrouwd heeft, zullen weggedaan worden en vergaan.

Jes. 2:20,21:

20 In dien dag zal de mens zijn zilveren afgoden, en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen;

21 Gaande in de reten der rotsen, en in de kloven der steenrotsen, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde geweldiglijk te verschrikken.

De mensen zullen zich willen verbergen in de rotsen en in de kloven der steenrotsen. Waarom? Dat is vanwege de schrik des HEEREN en vanwege de heerlijkheid van Zijn majesteit. De Heer maakt Zich dan op om de aarde met geweld te verschrikken. De Heer is genoodzaakt om geweld te gebruiken, omdat de volkeren niet naar Zijn Woord willen luisteren.

In Ps. 2:1-5 staat:

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?

2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:

3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.

5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.

De mensheid weigert zich aan de God en aan de Here Jezus Christus te onderwerpen. Men is in opstand tegen de Heer en tegen Zijn Gezalfde. Men wil Hun banden verscheuren. Daarom spreekt de Heer in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid. We moeten echter niet vergeten, dat het evangelie klinkt en dat elk mens de keuze heeft om voor de Heer te kiezen.

In Jes. 63 vinden we dit ook terug. Eén van de aanduidingen, die de Bijbel gebruikt voor de periode tussen de 70<sup>ste</sup> jaarweek en de duizend jaren, is "de dag der wraak". In die tijd zal de Heer vergelding doen over alle ongelovigen.

Jes. 63:1-3:

1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen.

2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van één, die in de wijnpers treedt?

3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld.

Edom en Bozra liggen in de huidige staat Jordanië. Het zijn andere aanduidingen voor Selah, Petra. Het is de plaats, waar gelovigen uit de Joodse staat heen zullen vluchten. Dàar zal de Heer aan hen verschijnen. Onder leiding van de Here Jezus Christus zal geheel Israël optrekken naar het beloofde land.

Hij noemt Zichzelf hier "Ik ben". Dit wijst op Jehovah. Hij is Degene, Die verlost. Er is slechts één Persoon, Die verlost. Dat is de Here Jezus Christus. Hieruit kunnen we concluderen, dat Jehovah Dezelfde is als de Here Jezus Christus.

Men zal vragen waarom Zijn klederen rood zijn. De Heer zal antwoorden, dat Hij de wijnpers alleen getreden heeft. Niemand van de volkeren was met Hem. Hij zal de volkeren vertrappen in Zijn toorn. De kracht van de volkeren is Zijn kleren gesprengd. Het beeld is hier, dat het bloed van de ongelovigen om Zijn klederen terecht is gekomen. Het wordt hier "hun kracht" genoemd. "Bloed" is derhalve een omschrijving voor de kracht van de natuurlijke mens. Bloed is kracht. Wij staan natuurlijk liever stil bij de kracht van het bloed van de Here Jezus. Wij zingen soms dan ook met een lied "Daar is kracht in het bloed van het Lam".

Jes. 63:4-6

4 Want **de dag der wraak** was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlost en was gekomen.

5 En Ik zag toe, en er was niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die ondersteunde; daarom heeft Mijn arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund,

6 En Ik heb de volken vertreden in Mijn toorn, en Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid; en Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen.

De dag van de wraak was in het hart van de Heer. Dit heeft betrekking op de volkeren, die tegen de Heer zullen strijden. Hij zal hen overwinnen. Het jaar van Zijn verlost en is eveneens gekomen. Dit heeft betrekking op het volk Israël. Het moment, dat de dag des HEEREN aanbreekt, is tevens het moment, waarop de Heer een toevlucht zal zijn voor Zijn volk (zie Joël 3:14-16). De opstandige volkeren willen niet buigen. Zij zullen met geweld onderworpen worden door de kracht Gods, omdat ze weigeren om Hem te aanbidden. Voor het volk Israël, dat dan inmiddels tot geloof zal zijn gekomen, heeft Hij echter Heil beschikt. Deze gebeurtenissen worden vele malen in de Bijbel vermeld. Op pagina 2 van de bijlage is een opsomming gegeven van Bijbelse uitdrukkingen voor de tijden tussen de 70<sup>ste</sup> jaarweek en de aanvang van de duizend jaren.

De Heer zal alle volkeren aan Zich onderwerpen. In Jes. 63:2,3 wordt gesproken over de wijnpersbak. Hier wordt het beeld van de wijnpersbak gebruikt. Zoals de druiven in de wijn-

persbak getreden worden, zo zal de Heer de volkeren vertreden. Het is een beeld van het oordeel, wat de Heer over de gehele aarde zal brengen; over alle volkeren. Ditzelfde beeld vinden we in Openb. 19 terug. Openb. 19:11-16:

11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een Naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.

13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn Naam wordt genoemd het Woord Gods.

14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.

15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.

16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.

Hier wordt de Heer voorgesteld als Iemand op een wit paard. Zijn Naam is Getrouw en Waarachtig. Hij wordt ook "het Woord Gods" genoemd. Dit kan alleen op de Here Jezus Christus van toepassing gebracht worden. Hij wordt gevolgd door een heirleger op witte paarden. Dit is een omschrijving voor de gemeente. Het slaat hier op Christus met Zijn lichaam, de gemeente.

Nu zijn er mensen, die opmerken, dat in Jes. 63 staat, dat Hij de wijnpersbak alléén zal treden. Men denkt, dat dit met elkaar in tegenspraak is. Dat is niet het geval. In Jes. 63 staat, dat niemand **van de volkeren** met Hem was. De gemeente is bij de aanvang van de 70<sup>ste</sup> jaarweek opgenomen. Hoofd en lichaam zijn dan één geworden, zoals we dat nu in geestelijk opzicht al zijn. Waar Christus is, zal de gemeente (als Zijn lichaam) ook zijn. Dat beeld vinden we hier in Openb. 19 beschreven.

Hij heeft op zijn hoofd vele koninklijke hoeden. Dit is een uitbeelding van Zijn heerschappij. Hij had een Naam, die niemand wist, behalve Hijzelf. Die Naam wordt ons echter meteen meegedeeld: "Het Woord Gods". Vanuit Joh. 1:1 weten we, dat dit op de Here Jezus Christus slaat. Zijn kleed was geverfd (of: gedoopt) met bloed.

De Heer wordt gevolgd door een heirleger, dat bekleed is met wit en rein, fijn lijnwaad. Wit lijnwaad is in de Bijbel een omschrijving voor rechtvaardigheid, reinheid en goddelijkheid (vgl. Openb. 19:8). Het is een symbolische omschrijving voor de gemeente, die op witte paarden de Heer volgen.

Hier vinden we dezelfde wijnpersbak als in Jes. 63 werd genoemd. De Ruiter op het witte paard wordt hier genoemd "Koning der koningen, en Heere der heren". Deze Naam wordt ook genoemd in Openb. 17:14:

"Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen."

Uit dit vers blijkt, dat het Lam de Here der heren en de Koning der koningen is. Het Lam is Niemand anders dan de Here Jezus Christus. Hij is die Ruiters op het witte paard. Hij wordt gevolgd door de gemeente. De Bijbel zegt namelijk in rechtstreekse taal, dat wij met Hem zullen heersen (2 Tim. 2:12) en dat wij met Hem de wereld zullen oordelen (1 Kor. 6:2). Wij delen in die positie, omdat wij leden van Zijn lichaam geworden zijn; door geloof en op grond van genade.

Er is in de toekomst dus sprake van strijd en vijandschap. De Overwinnaar is natuurlijk de Here Jezus Christus. Hij zal de volkeren oordelen. Dat wordt uitgelegd in Matth. 25. Wanneer de Zoon des mensen zal komen in Zijn heerlijkheid, dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid (Matth. 25:31). Dan zullen àl de volken (die dan leven) vóór Hem verzameld worden. Hij zal hen scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. "Schapen" zijn een omschrijving van de gelovigen, de rechtvaardigen (Matth. 25:34-40). Zij komen aan de rechterkant van de Heer te staan. De bokken zijn een omschrijving voor de ongelovigen, de vervloekten. Zij komen aan de linkerhand van de Heer te staan. Zij zijn bokkig, opstandig (Matth. 25:41-45).

De rechtvaardigen zijn gelovigen. Zij mogen het koninkrijk binnengaan (Matth. 25:34). Zij ontvangen eeuwig leven (Matth. 25:46). De onrechtvaardigen worden door de Heer veroordeeld tot het eeuwige vuur, wat ook voor de duivel en zijn engelen is bereid (Openb. 20: 10). Hen wacht een eeuwige pijn (of: straf; Matth. 25:46). Aanvankelijk gaan zij naar het dodenrijk, maar voor de grote witte troon zullen ze veroordeeld worden en in de poel des vuurs terecht komen (Openb. 20:11-15).

De Heer brengt dus een duidelijke scheiding aan tussen gelovigen en ongelovigen; tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dit principe vinden we in verschillende gelijkenissen; bijvoorbeeld de gelijkenis van het visnet (Matth. 13:47-50). In de voleinding der eeuw (dit is het einde van de tegenwoordige boze eeuw – Gal. 1:4) zullen de rechtvaardigen uit het midden van de bozen worden afgescheiden.

Dit principe vinden we ook in de gelijkenis van het onkruid. Er wordt goed zaad in de akker gezaaid, maar 's nachts kwam de vijand en zaaide er onkruid tussenin. De Heer des huizes (een omschrijving voor de Here Jezus Christus) zegt, dat beide moeten opgroeien tot de tijd van de oogst (Matth. 13:24-30). Dan is het verschil goed te zien. De ongelovigen hebben namelijk het merkteken van het beest ontvangen en gelovigen niet. De uitleg van de gelijkenis vinden we in Matth. 13:36-43. Het goede zaad zijn de zonen van het koninkrijk. Zij zullen blinken in het koninkrijk van de Vader. Het onkruid is een beeld van de zonen van de boze. De vijand, die het onkruid gezaaid heeft, is de duivel. De zonen van de boze zullen worden verzameld en in de vurige oven geworpen worden.

De periode tussen de 70<sup>ste</sup> jaarweek en de duizend jaren leidt er uiteindelijk toe, dat alle koninkrijken in de wereld aan Christus zullen zijn onderworpen. Het maakt niet uit hoe machtig ze zijn, ze worden alle onderworpen. Babel zal als laatste onderworpen worden.

Dit vinden we bijvoorbeeld in Openb. 11. We zijn dan aangekomen in de tijd, dat de bazuinen zullen klinken. We zijn hier aangekomen bij de zevende buis. Openb. 11:15-18:

15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschieden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God,

17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;

18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezden, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

De bazuinen staan voor het oordelend spreken van de Heer met grote kracht. Elke bazuin staat voor een bepaalde vorm van oordeel. Dit zal zijn beslag hebben in de periode tussen de 70<sup>ste</sup> jaarweek en de aanvang van de duizend jaren. We zijn hier aangekomen bij de zevende bazuin; de laatste bazuin i.v.m. deze periode. Als de zevende bazuin klinkt, heeft de Here Jezus Christus alle koninkrijken van de wereld onderworpen. Alle opstand zal dan zijn verdwenen. Dan beginnen de duizend jaren, wat in Openb. 19:7 "de bruiloft des Lams" genoemd wordt.

De 24 oudsten vielen op hun aangezichten en aanbaden God. Deze 24 ouderlingen staan model voor de gemeente. Ze zijn gekocht met het bloed van het Lam uit alle geslacht, taal, volk en natie (Openb. 5:8-10). Het getal "twaalf" houdt verband met Israël. Het getal 24 is tweemaal twaalf. Het slaat op de gemeente van eerstelingen, die een dubbel deel ontvangt.

De 24 ouderlingen danken God, omdat Hij Zijn grote kracht heeft aangenomen en het koningschap heeft aanvaard. Vervolgens refereren ze nog even aan het voorgaande: de volken waren toornig, maar ze werden geoordeeld. Daarnaast hebben de dienstknechten van de Heer hun loon ontvangen, namelijk de profeten, de heiligen en degenen, die Zijn Naam vrezden. De Heer heeft degenen, die de aarde verdierven, zelf verdorven.

Wie niet ingaat op het aanbod van de Heer, om eeuwig leven te ontvangen, die zal worden geoordeeld en komt om. Wij verblijden ons liever in de grote schare. Het zijn gelovigen, die wél voor de Heer zullen kiezen en door Hem gezegend zullen worden. Zij hebben Christus geaccepteerd als hun Heer en Verlosser en zullen Hem aanbidden.

Dit vinden we bijvoorbeeld in Zach. 2.

Zach. 2:10:

"Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE."

Dit vers verbindt ons natuurlijk direct met Zach. 9:9:

"Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen."

In Zach. 2 staat: "zie, Ik kom", terwijl in Zach. 9 staat: "Ziet, uw Koning zal komen". Uit Zach. 2:5,6 blijkt, dat de HEERE (Jehovah) aan het woord is. Deze Koning is dus de HEERE. Men denkt vaak, dat Zach. 9:9 vervuld is in de eerste komst van de Here Jezus Christus. Het was echter slechts een gedeeltelijke vervulling. In Matth. 21:4,5 zegt de Here Jezus, dat het rijden op de ezel een vervulling is van Zach. 9:9. Men riep: "Hosanna de Zone Davids! Gezegend Hij, Die komt in de Naam des Heeren". In Matth. 23:39 zei de Heer echter: "Gij zult Mij

van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend Hij, Die komt in de Naam des Heeren". Hiermee zei de Heer feitelijk, dat Hij zou verdwijnen ("niet zien"), maar weer zou terugkeren. Die Koning is de Here Jezus Christus, want Hij sprak hier deze woorden uit.

Wanneer de Heer wederkomt, zal Hij te midden van Sion wonen. Sion is een andere naam voor Jeruzalem. Dààr zal de Heer wonen.

Zach. 2:11-13:

11 En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen; en gij zult weten, dat de HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft.

12 Dan zal de HEERE Juda erven voor Zijn deel, in het heilige land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

13 Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des HEEREN! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

Wanneer de Heer te midden van Israël zal wonen, is Israël "Ammi" (= Mijn volk) geworden. Hier in vers 11 wordt over de heidenen gesproken. "Te dien dage" wijst op de tijd, dat de Heer is wedergekeerd voor Zijn volk Israël. Te dien dage zullen vele heidenen aan de Heer toegevoegd worden. Het gaat hier niet over alle heidenen, want er staat "vele". Het gaat hier over heidenen, die zich tot de Heer bekeerd zullen hebben. Dit gebeurt nà de 70<sup>ste</sup> jaarweek en vóór de aanvang van de 1000 jaren.

De Heer zal in het heilige land wonen; te midden van Zijn volk Israël. Dat volk woont weer te midden van de overige volkeren, die dān ook tot geloof zijn gekomen. De Heer woont derhalve ook te midden van de overige volkeren. Dān zal het land en het volk Israël in vrede leven en er zal geen verwoesting meer zijn. Jeruzalem zal blijven in haar plaats. Zach: 14:6:

"Te dien dage zal Ik de leidlieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechter zijde en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en **Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.**"

Ook hier vinden we de uitdrukking "te dien dage". Hier slaat het terug op de verschijning van de Heer op de Olijfberg en alles, wat daarna volgt. Dān zal Jeruzalem "stad van de grote Koning" (Psalm 48:3) genoemd worden. Dààr zal de troon van de Here Jezus Christus staan. Hij is die Koning.

Wanneer de Heer wederkomt, doen de zondaren er goed aan, om te zwijgen voor Zijn aangezicht. Hij is namelijk ontwaakt uit Zijn heilige woning (de hemel). De slaap is in de Bijbel een beeld van "de verborgenheid". Wanneer wij 's morgens wakker worden, worden we actief. Dit geldt ook voor de Heer. Wanneer Hij ontwaakt, wordt Hij actief. Hij komt weder om op aarde orde op zaken te stellen. De Heer zit nu op de troon der genade; in rust. Hij doet een verborgen werk aan de gemeente, Zijn lichaam.

Wanneer de gemeente is opgenomen, wordt de Heer actief ten behoeve van Zijn volk. Wanneer Israël tot geloof is gekomen, wordt het in het beloofde land gebracht. Vervolgens gaat de Heer Zijn werk doen ten behoeve van de overige volkeren. Dit zal er toe leiden, dat die volkeren ook tot geloof komen. Wie weigert te geloven, komt om.

In Zach. 8 vinden we woorden van die strekking. Zach. 8:3:

"Alzo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een **stad der waarheid**, en de berg des HEEREN der heirscharen, een berg der heiligheid."

Jeruzalem zal "stad der waarheid" genoemd worden. Het woordje "een", wat er vóór staat, hoort er niet te staan. Het suggereert namelijk, alsof er nog meer steden der waarheid zijn. Er is slechts één stad der waarheid en dat is Jeruzalem. Het is de berg Zijner heiligheid (vergelijk Psalm 2:6).

We gaan naar Zach. 14.

Zach. 14 is het bekende hoofdstuk, waar gezegd wordt, dat de Heer Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg (Zach. 4:4). Dit gebeurt aan het einde van de 70<sup>ste</sup> jaarweek (Dan. 9:24). De Olijfberg zal scheuren en het overblijfsel van het Joodse volk zal kunnen vluchten naar Azal (Zach. 14:5). Zach. 14:9:

"En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE één zijn, en Zijn Naam één."

Wanneer de Heer Koning is over de ganse aarde, dan zijn we al veel verder dan de 70<sup>ste</sup> jaarweek. De komst van de Heer op de Olijfberg is aan het einde van de 70<sup>ste</sup> jaarweek. Wanneer de Heer Koning is over de ganse aarde, dan zijn we aan het begin van de 1000 jaren aangekomen.

Zach. 14:16:

"En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten."

"De overgeblevenen van alle heidenen" is een omschrijving voor de heidenen, die tot geloof zijn gekomen. Die gelovige heidenen zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem, om de Heer, de Koning, te aanbidden. Men zal daar het Loofhuttenfeest vieren. Tegenwoordig viert men dit ook, evenals de grote verzoendag. De werkelijke grote verzoendag voor Israël begint echter pas, wanneer de Here Jezus Christus is wedergekeerd en het volk tot geloof is gekomen. Het Loofhuttenfeest is in de Bijbel een beeld van het koninkrijk van Christus.

Jes. 56:6-8:

6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;

7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

8 De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd zijn.

Hier wordt gesproken over "vreemden". In Zach. 14 heet dit "de overgeblevenen van alle heidenen". Het gaat om gelovigen, die de Heer willen dienen. Zij hebben de Naam des HEEREN lief. De sabbat is een omschrijving voor "rust". De gelovigen zijn de rust (het koninkrijk) in-



gegaan. Het verbond, dat hier genoemd wordt, is natuurlijk het nieuwe verbond. Het oude verbond werd namelijk aan het kruis van Golgotha beëindigd.

De gelovigen zullen tot de heilige berg van de Heer komen. Zij zullen zich verheugen in Zijn bedehuis. In de 1000 jaren zal er weer een tempel zijn in Jeruzalem. Israël, maar ook de gelovigen uit de heidenen, zullen komen om de Heer daar te aanbidden. Het zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

In onze bedeling is de gemeente een geestelijke tempel; een woonstede Gods in de Geest (Ef. 2:22). In de 1000 jaren zal er weer een letterlijke tempel zijn in Jeruzalem. Daar zal men de Heer loven, prijzen, danken en aanbidden.

Dat het om toekomstige zaken gaat, blijkt met name uit Jes. 56:8. De Heer vergadert de verdrevenen van Israël pas, wanneer Hij is wedergekeerd. Dit lezen wij bijvoorbeeld in Matth. 24:29-31. Na de verdrukking (de tweede helft van de 70<sup>ste</sup> week) zullen de tekenen in zon, maan en sterren verschijnen. Dan verschijnt de Zoon des mensen, waarna Hij Zijn engelen zal uitzenden om Zijn uitverkoren bijeen te vergaderen uit alle vier windstreken. Het gaat om te terugverzameling van alle gelovigen Israëlieten; in de toekomst.

In Jes. 56:8 staat echter, dat er aan die verdrevenen van Israël nog anderen zullen worden toegevoegd. Dit duidt op de heidenen, die zich tot de Heer zullen wenden. Het is het gelovig overblijfsel uit alle volkeren, dat in Openb. 7:9 een "grote schare", die niemand kan tellen, genoemd wordt. De gelovigen van die grote schare zullen de Heer als de Koning loven en prijzen; met palmtakken in hun handen. Dit is allemaal nog toekomst!

In Jes. 19 vinden we een profetie over Egypte. Het gaat over de toekomst van Egypte.  
Jes. 19:21:

"En de HEERE zal den Egyptenaren bekend worden, en de Egyptenaars zullen den HEERE kennen te dien dage; en zij zullen Hem dienen met slachtoffer, en spijsoffer, en zij zullen den HEERE een gelofte beloven en betalen."

Het gaat hier over gelovige Egyptenaren, want ze zijn bij God bekend en zij kennen de Heer. Er staat weer bij "te dien dage". De huidige staat Egypte dient de Heer niet met slachtoffer en spijsoffer. In Psalm 87 worden verscheidene volken genoemd, die in de stad Gods ingeschreven zullen staan. Het geldt ook voor Egypte.

Jes. 19:22:

"En de HEERE zal de Egyptenaars dapper slaan, en genezen; en zij zullen zich tot den HEERE bekeren, en Hij zal Zich van hen verbidden laten, en Hij zal hen genezen."

De Heer zal de Egyptenaren slaan en genezen, zoals Hij dat ook met Israël zal doen (Hos. 6:1; Hos. 5:14 – beide huizen van Israël). Dit gebeurt op grond van hun bekering ("wederkeren" kan ook vertaald worden met "bekerem"). Dat staat ook hier in Jes. 19:22. De Heer zal genezen. Het gaat om de bekering van je hart. Men wordt genezen van de ergste ziekte: de zonde. De bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere (Rom. 6:23).

Jes. 19: 23-25:

23 Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriërs in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrië komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriërs den Heere dienen.

24 Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land.

25 Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel!

Assyrië ligt ver in het noorden; in het tegenwoordige Irak. Er zal een gebaande weg tussen Egypte en Assyrië zijn. De Assyriërs zullen naar Egypte gaan en de Egyptenaren zullen naar Assyrië gaan. Tezamen zullen zij de Here dienen.

Er staat: "Te dien dage zal Israël de derde wezen". Dit is vreemd, want in Deuteronomium staat, dat het gelovige Israël het hoofd boven alle volken zal zijn. Het heeft te maken met een verkeerde interpretatie van de Hebreeuwse grondtekst. Het Hebreeuwse woord voor "derde" is "shalieshi". Dat staat hier niet. Hier staat: "Shaliesh-jah". Dit woord bestaat uit twee delen. "Shaliesh" betekent "overste" of "vorst". Het tweede deel is "jah" en dat is de afkorting van "Jehovah", wat HEERE betekent (in de Statenvertaling met allemaal hoofdletters geschreven). Feitelijk zou dit vers dus als volgt vertaald moeten worden:

"Te dien dage zal Israël 's HEEREN (of: vorst) wezen over de Egyptenaren en over de Assyriërs, een zegen in het midden van het land."

Dit is in overeenstemming met de belofte van de Heer, dat het gelovige volk Israël het hoofd der heidenen zal worden (Deut. 28:13; Jer. 31:7). Het koninkrijk, wat in de toekomst zal worden opgericht, zal met name een Israëlitisch koninkrijk zijn. Israël zal de belangrijkste natie in dat koninkrijk zijn. Het zal een zegen in het midden van het land (beter: van de aarde) zijn. Dit stond al in Dan. 7:18:

"Maar de heiligen der hoge (*plaatsen*) zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden."

"De heiligen der hoge *plaatsen*" is een omschrijving voor het gelovige Israël. Israël zal dat koninkrijk ontvangen; met de Here Jezus Christus als hun Koning (Dan. 7:27).

De Heer zal hen zegenen. Hij zal zeggen: "Gezegend zij Mijn volk, ...". Nu zouden we verwachten: "Gezegend zij Mijn volk Israël", maar er staat: "Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaren en de Assyriërs". Het gaat hier om gelovigen. Het geldt ook voor andere volkeren.

Hiermee gaat in vervulling wat in Hand. 15:17 reeds werd geprofeteerd:

"Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet."

De overblijvende mensen zullen na de 70<sup>ste</sup> jaarweek de gelegenheid krijgen, om zich te bekeren tot de Heer. Dat is nadat de Heer is wedergekeerd en nadat Hij het herstel voor Israël in gang heeft gezet. Dat leidt tot de oprichting van het geopenbaarde koninkrijk in deze wereld;

de 1000 jaren. Dàn is er in de wereld vrede; alom. Dàn is de Here Jezus Christus, de grote Overwinnaar, de Vredevorst.

De Heer heeft een plan gemaakt en Hij volvoert dat plan op Zijn tijd; met betrekking tot de gemeente, met betrekking tot Israël en met betrekking tot de overige volkeren. Wij, als gelovigen van de gemeente, verwachten de opname van de gemeente. Wij gaan de Heer tegemoet in de lucht en zullen zo altijd bij de Here zijn (1Thess. 4:13-17). Op grond van de profetieën verwachten wij, dat nà de opname van de gemeente er een herstel zal komen voor het bekeerde volk Israël. Op grond van geloof zullen alle dån levende gelovige Israëlieten verzameld worden en in het beloofde gebracht worden. Wanneer Israël in haar land gebracht zal zijn, zal zij dat opbouwen. Een deel van Israël zal uitgaan in de wereld om het evangelie te verkondigen. De gelovigen uit de volkeren mogen het aardse koninkrijk binnengaan.

Wanneer de gemeente is opgenomen, zal de satan met zijn engelen op aarde geworpen worden. Voor de wereld breekt dan een tijd van grote verdrukking aan. Babel zal de hoofdstad van de wereld worden, maar zij zal uiteindelijk vernietigd worden (Openb. 17). De beide beesten (Openb. 13), die werktuigen van de satan zijn, zullen in de poel des vuurs worden geworpen (Openb. 19:20).

De Heer heeft gesproken: "Het is volbracht". Hij heeft àlle macht ontvangen; in de hemel en op de aarde. Dàn zal Hij Zijn macht demonstreren. Iedereen zal zien, dat Hij de grote Overwinnaar is. Hij is de Koning der koningen en de Heere der heren. Deze rijkdom hebben we uit het Woord van God mogen leren kennen. Laten we uit die zekerheid leven, want de toekomst van de Heer is ook onze toekomst. Wij zullen betrokken zijn in het werk, wat Hij in de toekomst zal doen! Wij zijn immers Zijn lichaam!

Zolang we nog op aarde zijn, mogen we leven uit het geloof. De Here Jezus Christus is onze Hogepriester, Die voor ons bidt en pleit. Zijn Geest leidt ons in al de Waarheid. Wie het Woord van God liefheeft en vanuit geloof bestudeert, zal die Waarheid vinden. Dat Woord van God is volkomen betrouwbaar!



Diverse Bijbelse benamingen voor die tussenliggende periode



De dag der **wraak**: Jes. 34:8 + 61:2 + 63:4; Jer. 46:10  
 Tijd der **wraak** des HEEREN: Jer. 51:6

De dag Zijns **toorns**: Jes. 13:13; Opb. 6:17  
 Tijd van **toorn**: Ps. 21:9,10

De dag des **kwaads** (Babel): Jer. 51:2

De dag der **slachting**: Jes. 30:25; Jer. 50:27

De dag huns **verderfs**: Jer. 46:21

Der **heidene**n tijd: Jes. 34:1,2; Eze. 30:3; Ob. :15

De **benauwdheid der volken**: Lk. 21:25

De **grote verdrukking** (over de volken): Opb. 7:9,14

De ure Zijns **oordeels**: Opb. 14:7

De ure om te **maaien**: Opb. 14:15

De ure der **verzoeking**: Opb. 3:10

**Wolkige dag, donkerheid**: Eze. 30:3 + 34:12  
 (≈ Dag des HEEREN)

De tijd hunner **bezoeking**: Jer. 46:21 + 50:27,31 + 51:18  
 Dag/jaar hunner **bezoeking**: Jes. 10:3; Jer. 48:44

De **verbolgenheid** des HEEREN: o.a. Jes. 13:9,13 + 34:2

Als de **dagen van Noach**: Mt. 24:37-42

Het **treden** van de **wijpersbak**; de **heidene**n  
**slaan** met het zwaard; hen **hoeden** met een  
**ijzeren roede**: Opb. 19:15; vgl. Ps. 2