

Liefde: Ned. wdb. (liefde is het tegengestelde van haat):

- 1 Uiting of gevoel van warme genegenheid, gehechtheid (voor een persoon of een zaak).
- 2 Oprechte en warme belangstelling en/of toewijding.
- 3 Gevoel van welgezindheid, opofferingsgezindheid enz. i.v.m. de (christelijke) godsdienst.
- 4 Gevoel dat iets erg fijn is; ook op het seksuele vlak.

Enkele spreekwoorden:

- **Liefde** kan niet van één kant komen (= *als je samen iets doet, zal ieder moeten bijdragen*).
- Iets met de mantel der **liefde** bedekken (= *iets niet met anderen bespreken, maar stilzwijgen en accepteren; iets verbergen, niet kenbaar maken*).
- Ongelukkig in het spel, maar gelukkig in de **liefde** (= *wie tegenslag heeft in het spel, heeft misschien wel geluk in de liefde*).
- Van **liefde** rookt de schoorsteen niet (= *van de liefde alleen kan je niet leven*).
- Als de armoede binnenkomt vliegt de **liefde** het venster uit (= *armoede betekent vaak het einde van vriendschappen en relaties*).

Gezegden:

- **Liefde** is/maakt blind (= *door verliefdheid de gebreken van een ander niet zien*).
- **Lief** en leed gedeeld hebben (= *allerlei plezierige en droevige dingen met elkaar beleefd hebben*).
- Iemand **liefhebben** als de appel van zijn oog (= *erg veel van iemand houden*).

Filosofische uitspraken:

- Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde. (Lao Tse: Chinees filosoof: ca. 600 v.C.).
- De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen... (Plato: Grieks filosoof: 427-347 v.C.).
- Ware vriendschap is de liefde voor de ander, omwille van de ander. (Aristoteles: Gr. filosoof: 384-322 v.C.).
- Liefde kun je evenmin verbergen als hoest. (Erasmus: Nederlands humanist en filosoof: 1469-1536).
- Waar liefde is, is leven (M. Gandhi: pacifist; Indiaas politicus: 1869-1948).
- Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden. (Phil Bosmans: Belgische pater en schrijver: 1922-2012).
- Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat. (Martin Luther King: Amerikaans predikant: 1929-1968). Een soortgelijke uitspraak is gedaan door Phil Bosmans.
- Liefde is de enige kracht die in staat is een vijand in een vriend te veranderen. (Martin Luther King).

Bijbel:

- **Liefde is de band der volmaaktheid** (Kol. 3:14); Liefde: omschreven in 1Kor. 13:4-8.
- **Liefde is het verlangen naar of het vermogen tot éénwording** (naar Joh. 17:11,21,22,23,26 en Fil. 2:1,2).
- **God is Liefde** ('ahabah ≈ 'agapé: 1Joh. 4:8,16) **en God is één** ('echad: Dt. 6:4; Gal. 3:20; Jak. 2:19).

N.T.: Grieks:

- A agapé = 'αγαπη = liefde 115, liefde(maaltijden) 1; 116 x.
agapao = 'αγαπω = liefhebben 129, beminnen 6, geliefde 3, beminde 2, liever hebben 2, geliefd worden 1; 143 x.
agapétos = 'αγαπητος = geliefde 51, beminde 7, lief 3, die hem lief was 1; 62 x. **Samen 331 x.**
- B phileo = φιλω = liefhebben 19, kussen 3, beminnen 2, gaarne plegen 1; 25 x.
philos = φιλος = vriend 28, vriendin 1 (Lk. 15:9); 29 x.
philia = φιλια = vriendschap; 1 x (Jak. 4:4).
philadelphia = φιλαδελφια = broederlijke liefde 6; 6 x (Ro. 12:10; 1Th. 4:9; Hb. 13:1; 1Pt. 1:22; 2Pt. 1:7,7).
philadelfos = φιλαδελφος = (de) broeders liefhebbende; 1 x (1Pt. 3:8). **Samen 62 x.**

O.T.: Hebreeuws:

- A 'ahab = אהב = liefhebben 141, liefhebber 20, beminnen 17, boelen 11, gaarne hebben 5, vriend 5, beminde (znwd.) 3, liefkrijgen 2, liefde 1, lief 1, boelerij 1, gaarne 1; 208 x.
'ahabah = אהבה = liefde 28, liefhebben 8, beminnen 3, boelering 1; 40 x.
'ahab = אהב = liefelijke 1, boelen 1; 2 x. Spr. 5:19; Hos. 8:9.
'ohab = אהב = liefde 1; 1 x. Spr. 7:18. **Samen 251 x.**
- B jedied = ידד = beminde 7, liefde 1 (Ps. 45:1), liefelijk 1 (Ps. 84:2); 9 x.
doed = דד = liefste 34, oom 17, uitnemende liefde 5, minne 2, beminde 1, minnen 1, vriend 1; 61 x. **Samen 70 x.**

God is liefde

1Joh. 4: 8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want **God is liefde**.
16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. **God is liefde**; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

- * De God der liefde: 2Kor. 13:11. De liefde is **uit God**: 1Joh. 4:7.
Liefde Gods: o.a. Rom. 5:5; 8:39; 2Thes. 3:5; 1Joh. 2:5; 5:3.
Liefde van Christus: Rom. 8:35; 2Kor. 5:14; Ef. 3:19.
Liefde = **Initiatief** bij God: 1Joh. 4:19: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Ef. 2:4 e.v. Eerst: eenzijdig; nu: wederzijds: Hem liefhebben (1Joh. 4:20; 5:1).
- * Beschrijving van de liefde (agapé): **1Kor. 13:1-8**.
- * Liefde is relationeel: Elkander liefhebben (Joh. 13:35). Zij, die God liefhebben: 1Kor. 2:9 (Geest); 2Ti. 4:8; Jak. 1:12 (kroon des levens); 2:5 (erfgenamen koninkrijk). Ro. 8:28 (alle dingen werken mede ten goede). Spr. 8:17 Wijsheid (God, Christus, Woord): **Ik heb lief, die Mij liefhebben**; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Vs. 34,35.
- * Liefde gééft: Joh. 3:16; 1Joh. 4:9,10,14,19; Rom. 5:8; Tit. 3:4,5 e.a.
Liefde ≈ zich overgeven voor: Ef. 5:2,25.
Liefde ≈ leven stellen voor vrienden/broeders (Joh. 15:13; 1Joh. 3:16).
Liefde ≈ dienen: God: Joz. 22:5; elkander: Gal. 5:13; Hebr. 6:10.
- * Liefde: verlangen naar of vermogen tot éénwording, gemeenschap, eenheid.
God is **Eén**: Deut. 6:4; Mk. 12:29,32; Rom. 3:30; 1Kor. 8:4-6; Gal. 3:20; Jak. 2:19.

Deut. 6:4: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד ←
‘echad Jehovah Eloheejnoe Jehovah Jisraeel Shema` ←

Betekenis van èchad:

- a) één: Gen. 1:9 (één plaats); 2:21 (één van zijn ribben); 2:24 (één vlees); Ps. 62:12 (één ding); enz.
- b) eerste: Gen. 1:5 (de 1^e dag); 2:11 (de 1^e rivier) enz. (Eerste ≈ voorste ≈ Fürst ≈ first ≈ Vorst → Hd. 3:15 (Vorst des levens); Hd. 5:31 (Vorst en Zaligmaker).

1 ≈ א = 'alef (peh - lamed - 'alef = 80-30-1 = 111 (1 in de eenheden, tientallen, honderdtallen).
1 ('alef) ≈ 'èlèf = 1000 (1 dag ≈ 1000 jaren: 2Petr. 3:8; Ps. 90:4).
≈ 'aloef: vorst (overste), leidsman: Heer: Vorst der vorsten (Dan. 8:25). Hebr. 2:10 en 12:2.

T.o. jachied = יחיד = enig(e), eenzaam ≈ uniek, enige in zijn soort. Gen. 22:2,12 (Izak, uw enige; i.t.t. Ismaël); Ri. 11:34 (dochter van Jeftha: enig kind); Za. 12:10 (Enige (Zoon) ≈ Eerstgeborene: Jezus Christus); eenzaam: Ps. 22:21; Ps. 25:16.

Twee majuskels (grote letters): vormen samen: `ed = טו = Getuige: Ps. 89:38 (de Getuige in de hemel is getrouw). Jer. 42:5 (de HEERE zij tussen ons tot een waarachtig en gewis Getuige).
N.T.: martus: Opb. 1:5 (Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden); Opb. 3:14.
`ed ≈ `ad = in eeuwigheid, eeuwiglijk, altoos. De Getuige is de Eeuwige God; Jezus Christus is de Eeuwigeleven-Heer (Opb. 1:18). Hij is God (Rom. 9:5; 1Joh. 5:20).

God is **liefde** = 'ahabah = 5-2-5-1 = 13
God is **één** = 'echad = 4-8-1 = 13

13: Bijbel: getal van de **verandering / ommekeer** (positief of negatief): Gen. 17:25 (Ismaël besneden: 13 jr.); Gen. 14:4 (opstand in het 13^e jr.); Paulus de 13^e apostel, naast de twaalven. Jozef: 17 jr.: verkocht; 30 jr.: onderkoning in Egypte: na 13 jaar. Jericho's muren vielen na 13 x rondtrekken om de stad (6 dagen 1 x en 7 x op de 7^e dag).

- Gods liefde brengt verandering teweeg: bekering; vrucht van de Geest: liefde ... (Gal. 5:22).
- Gods liefde bevordert de eenheid onder gelovigen. Eén in God en in Christus: Joh. 17:21-23; Ef. 4:1-7.