

## IN HET LAATSTE DER JAREN/DAGEN

(Eze. 38 + Opb. 20:7-9)

- Eze. 38:8 Na vele dagen zult gij (Gog, land van Magog, vorst van Rosh ( $\approx$  Rusland), Mesech ( $\approx$  Moskou) en Tubal ( $\approx$  Tobolsk): Eze. 38:2,3) bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelfde *land* uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.
- Eze. 38:16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.

